



pipetje

STUDENTENBLAD VOOR STUDENTEN BIOCHEMIE
& BIOTECHNOLOGIE EN CHEMIE AAN DE UGENT



Colofon en inhoud

Colofon

Adres

Het Pipetje
T.a.v. Chemica
Krijgslaan 281 (40.04)
chemica.scriptor@gmail.com

Huidig blad

Nummer 5
December 2020

Inhoud

Voorwoord Praeses	p.2
Ken je praesidium	p.4
Biertjes van de maand	p.10
laeste	p.12
Erasmus-verhaal	p.16
Oudejaarsavonden in coronatijd	p.24
Trouwback thursday	p.28
Chemicaans sprookje met Ine	p.36
Bruges vs Brussels	p.39
How to celebrate the holidays in 'een bubbel'	p.43
Feutjes aan het woord	p.48
Mens sana in corpore sano	p.51
Kerstmis is dood, leve kerstmis	p.52
Dolle dilemma's	p.55
Nawoord	p.56
Oplossingen	p.57
Horoscoop	p.58



Voorwoord Praeses

Liefste Chemicanen,

Niet alleen de Sint komt nu met leuke verrassingen, maar ook de scriptoren belonen ons een laatste keer met een Pipetje vol pret en vertier.



Wat een proffen en assistenten hebben wij op onze geliefde faculteit! Ze zijn goed in hun onderzoeksveld, ze kunnen ça va zingen maar ze zijn vooral de meest enthousiaste proffen die er bestaan. Hopelijk heb jij ook een gokje gewaagd en het goede doel gesteund!! Zo niet? AWEL da's slechte karma voor je examens... Succes ermee.

Weet je nog niet wat te koken voor kerst -of oudejaarsavond? Anthony to the rescue! Het schijnt dat hij beter kookt dan Sandra Bekari, meer gepassioneerd is dan Jeroen Meus en beter kan roepen op feuten dan Gordon Ramsay op zijn personeel. Met het gerecht en dessert kan je zeker ook je Tinder of Grindr (voor onze printer) date verwennen, hiermee zal je zeker meer mee bereiken dan een gewone Netflix & Chill.

Ziezo, ik zal aan mijn winterslaap beginnen en de scriptoren kunnen me niet meer lastig vallen 😊. Doe allemaal goed jullie best voor de examens, maak bomma en bompa trots en zorg dat je geen herexamens hebt. Misschien mogen we dan weer cantussen.



Voorwoord Praeses

Geniet ook van de feestdagen, dit jaar misschien anders dan normaal, maar hopelijk zullen we snel allemaal samen kunnen vieren.

Groetjes en een goed eindejaar!

Jullie praeses,

Jo



Ken je praesidium

Omdat dit geweldige team wel wat meer in de verf mag gezet worden en omdat het voor jullie ook wel leuk is om ons beter te leren kennen, krijg je hier elke maand op ludieke wijze de kans toe.

Deze keer heb ik mijn inspiratie bij Maudje en Cleyman gehaald. Tijdens de speeddate met de feuten en het praesidium stelden zij telkens de vraag: "Als de andere feuten een dier zouden zijn, wat is dit dan?". Elk praesidiumlid heeft deze vraag over de andere praesidiumleden moeten beantwoorden. Hieronder zien jullie telkens enkele dieren rond een stippenlijn staan. Dieren die groter zijn, kwamen vaker terug bij de antwoorden. Kan jij raden welk praesidiumlid achter de dieren schuilt? De antwoorden vind je achteraan in dit Pipetje.



Ken je praesidium

Blonde alpaca Vos

Zeehond Bever

Stokstaartje Dingo

Leeuw

Rups Muis

Koala Poes

Poedel Wasbeer

Lammetje Dolfijn

Pinguin

Vuursalamander

Eekhoorn Ros paard

Vos Geelvleugelara/
Tijger papegaai

Bonobo Haan

Biggetje Pinguin Dolfijn



Ken je praesidium

Zeearend Pauw Kikker
 Zebra

Wasbeer Uil

Aap Vogelkop super
 bird-of-paradise

Haan

Snake Pinguïn Paard Lama

Axolotl Wolf

Oerang-oetan Bever Hond

Stokstaartje

Uiltje Een hete tijger

Kitten BONObo low effort

Donkey Dolfijn Cavia

Meeuw Mus

Uil Paard

(Rode) Panda Zebra

Eekhoorn

Leeuw Kat

Geitje Luitaard Blobvis



Ken je praesidium

Eekhoorn Wasbeer Uil Pauw

Beer Panter

Lieveheersbeestje Pony

Hinde Leeuwin

Kat Husky Hert

Paard Kwikstaartje

Koala Konijn

Buffel Aap

Zeehond Duif

Muis Gazelle

Eekhoorn Hond

Wolf Alpaca **(Bruine) beer**

Rendier Chimpansees

Keizer Tamarin Goudvis

Kat Wombat

Eekhoorn Pedo



Ken je praesidium

Varkentje Konijn

Walliser Schwarz Nase Dolfijn

Nachtegaal Alpaca

Kangoeroe Eend

Panther Hond

Tijger Koala

Leeuw

.....

Paard Leeuwin

Zwaan Hond

Honingdas Panter

Vlinder Puppy

Pauw Tijger Bijenkoningin

.....

Bronstige stier Wolf Tijger

Vis Aap

Kangoeroe Beer

Rode Panda Leeuw Chimpanssee

Katje

.....



Biertjes van de maand

Na enkele jaren cocktails in de verf te zetten, keren we dit jaar het tij en richten we ons op toch wel het meest geliefde drankje onder de studenten. In de volksmond gekend als gerstenat, pilsje, pinke, tapke, pipi van engeltjes, goudwater of goudgele rakker, in het woordenboek te vinden bij: bier. Elke maand stellen we jullie drie iets minder bekende bieren voor die uitgebreid getest en goedgekeurd worden!

Deze maand kwam onze cultuur bij me aankloppen. Onze streekbierenavond kon jammer genoeg niet doorgaan, maar hier geef ik jullie toch een voorproefje van al dat lekkers dat jullie normaal zouden gedronken hebben. Ik kan niet ontkennen dat het een stevige avond was. Of ik kan gewoon niet drinken of ik ben het drinken verleerd. Oordeel zelf maar.

Gulden Draak

We beginnen meteen stevig. Dit bier is zowel om zijn smaak, alcoholpercentage én geschiedenis een topper. De vergulde draak op het Gentse Belfort waakt al bijna 700 jaar over de stad en is een onlosmakelijk deel van de Gentse identiteit: koppig, eigenzinnig, vastberaden, krachtig en onafhankelijk. Dit bier werd gebrouwen om deze krachtige draak te symboliseren. Zowel de vurige kleur als de smaak weerspiegelen dit. Het is dus een biertje voor echte titanen. Oh en je steunt er ook meteen de lokale handelaars mee, want dit bier wordt gebrouwen in de brouwerij Van Steenberge te Evergem.

Kleur: Donker, robijnrood

Alcoholpercentage: 10,5%



Biertjes van de maand

L'Arogante

Op het etiket van het flesje staat: C'est moi la plus belge, een Belgischer bier zal je waarschijnlijk niet vinden. De naam verwijst naar twee Belgische steden, namelijk La-Roche-en-Ardenne en Gent. Het verenigt de Waalse hartstocht en de Vlaamse volharding. Het bier is ontstaan in een kleine, gezellig café in La-Roche-en-Ardenne door twee vrienden, een Vlaming en een Waal. Het bier is niet door een echte brouwerij ontwikkeld, maar gewoon in een garage. Om het bier toch haar plaats te geven dat het verdient, werkten de 2 vrienden samen met Belgische restaurants. Later werd een samenwerking aangegaan met de Proefbrouwerij in Lochristi. De blonde kleur van het bier ontstaat doordat het is gebrouwen met lichte moutsoorten. Er werden drie verschillende hopsoorten gebruikt die zorgen voor een zachte bitterheid en fruitige aroma's.



Kleur: Blond

Alcoholpercentage: 7,2%

Troubadour Magma

Dit biertje is er eentje om je avond mee op te spicen. Het heeft een kruidig en bitter karakter en een fruitige geur door dry-hopping. Het bier is een Indian Pale Ale, maar wordt verzacht door een Belgische Tripel. Brouwerij The Musketeers heeft zijn eerste bier ook gewoon in een keuken gebrouwen.



Kleur: Oranje-koperkleurig

Alcoholpercentage: 9%





IAESTE

GHENT

Gegroet Chemicanen! Ondertussen zitten we al bij de laatste editie van het Pipetje voor 2020 aangekomen (eindelijk zal 2020 er bijna op zitten). Ondertussen is de hete adem van de naderende examens reeds in onze nek voelbaar, maar dat zorgt er dan meteen weer voor dat een sjaal in deze steeds kouder wordende dagen, minder noodzakelijk wordt. Dit is dan ook wel het enige positieve wat ik over de examens uit m'n mouw kan schudden. Anyway, jullie zijn hier voor IAESTE-nieuws, let's go!

IAESTE?

Voor al wie nog niet weet wat IAESTE is: De "International Association for the Exchange of Students for Technical Experience" (IAESTE) is een organisatie die wereldwijd, in meer dan 80 landen, actief is en jaarlijks vele studenten uit ingenieurs-, informatica- en wetenschapsrichtingen de kans geeft om waardevolle buitenlandse werkervaring op te doen.

Een IAESTE-stage staat niet alleen mooi op je CV, maar geeft je ook de kans om je volledig onder te dompelen in een andere cultuur en dus een onvergetelijke levenservaring te beleven. Hoe je nu exact een IAESTE-stage kan veroveren kwamen velen onder jullie al te weten op ons online info-event. Kon je er niet bij zijn, geen paniek,



je kan de opname nog altijd herbekijken op onze Facebook-pagina of via deze link [Students - IAESTE Belgium](#). Dit is de eerste grote stap in de richting van een stage in het buitenland komende zomer!

Smaakmakertjes

Om te tonen wat voor een onvergetelijke ervaring een IAESTE-stage is, laten we in deze sectie Chemicanen aan het woord die tijdens de zomer via IAESTE op stage geweest zijn.

Hier dus deel 2 van het verhaal van Emiel (lees nog snel deel 1 van het vorige Pipetje als je dit gemist had).

Ongenaë Emiel, Master of Science in Chemistry, India

Everyday life in Manipal was very enjoyable, working on the internship during the day, going for lunch, dinner and other activities with other interns whenever we had some spare time. At the time I was in Manipal, about 60 other interns from all over the world were performing an IAESTE internship in Manipal, which lead to multiple international and lasting friendships and a whole lot of unforgettable moments of fun and laughter. Also the role of the local committee in Manipal shouldn't be underestimated, they made sure that whenever we encountered some problem, it got solved in the blink of an eye.

Of course, staying in Manipal for ten weeks would have been a shame knowing India is one of the most diverse and culturally rich countries on our entire planet. So whenever the internship schedule allowed it, I was travelling together with newly made friends, fellow interns, allover the Indian continent. During the ten weeks my internship lasted, I have travelled over 5000 kms in distance, mostly by night bus, a wonderful means of transportation where a bus is



JAESTE

equipped with beds instead of seats. The sheer size and diversity of India is something you can only understand by travelling around in it. During my travels I have hiked in the Himalayas, ridden a camel in the desert followed by a night under the stars, visited cities that accommodate more people than the entire country of Belgium, been showered by monsoon rains, visited dozens of stunning temples and other massive monuments, met hundreds of remarkably helpful and hospitable Indian local people, eaten some of the tastiest food I ever tried or



will ever try, witnessed some of the most fascinating rituals and festivals and the list can keep going on. It is surprising how much I read about India and still had no clue what things were like until I actually experienced them in real life. I have seen wonders that I can't imagine occurring anywhere else, India is truly an exceptional place. This summer is probably the summer I will nostalgically talk about to my children and grandchildren, since I have never experienced things as intense as I experienced my ten weeks in India.

To everyone who is currently doubting whether or not to go on an internship abroad and miss out on the fun Belgian summer filled with friends, family and festivals, I can only give you one advice: just go for it, you will most definitely not regret making this decision. I have never experienced a more enriching and satisfying summer ever before, all thanks to IAESTE.



JAESTE

Volg ons!

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en deadlines?



Like onze Facebookpagina 'IAESTE Ghent' en 'IAESTE Belgium'



Volg ons op Instagram: 'iaestelcghent'



Schrijf je in op onze mailinglijst door een mailtje te sturen naar iaeste@vtk.ugent.be



Alle praktische informatie is steeds terug te vinden op de website www.iaeste.be



Erasmus-verhaal

Zoals jullie in het vorige Pipetje al konden lezen, zit Anne op dit moment op Erasmus in Finland. Het blijkt nu dat we toen maar een derde van haar oorspronkelijke verhaal gepubliceerd hebben. Hoe dit is kunnen gebeuren, weten we zelf ook niet. We wouden Anne haar volledige tekst niet zomaar verloren laten gaan, dus als je vorige keer nog niet uitgelezen was, kan je hier haar volledige verhaal lezen.

Hallooo

Een paar weken geleden kreeg ik de vraag om iets over mijn uitwisseling te vertellen in het Pipetje. Natuurlijk was dat geen probleem, alleen... Hoe start je zoiets? I guess vanaf het begin.



In december 2019 kreeg ik het krankzinnige idee om op Erasmus te vertrekken. Er was nog geen sprake van Corona of lockdowns, alleen de stille belofte van een onbekend land, nieuwe mensen en een gek semester. Na een eerste overgave aan mijn nieuwsgierigheid begon ik aan wat een administratieve lijdensweg zou worden - midden in de blok. Niet alleen moest je ver op voorhand kiezen wat je ging doen in je master, maar ook waar je naartoe zou gaan (leuke stad/goede unief/welke omgeving?), en dan welke vakken je zou willen opnemen voor dit semester en voor de rest van je master. Gelukkig kon ik dit met het nodige geduld en veel hulp (s/o naar Lara en Marthe, ik was hier nooit geraakt zonder jullie... Eeuwige dankbaarheid ❤️) alles op tijd fixen - als laatste van de 4 studenten bcbt die dezelfde bestemming hadden gekozen.



Erasmus-verhaal

Mijn oog was gevallen op Helsinki: de mysterieuze hoofdstad van Finland waar de mensen vreemd asociaal waren, de dagen bewolkt en de winters gemeen koud. Best wel raar dat ik over geen andere bestemming zo veel goeds gehoord had.



Toen kwam Corona. Weet ge nog, die laatste schone onbezorgde skivakantie... Twee weken later was het gedaan met het mooie studentenleven, de rest van het semester zouden we opgesloten doorbrengen. Het was een lange periode van onzekerheid voor mijn Erasmus, want waar kon ik naar uitkijken?

Dat onze unief ons pas een maand op voorhand (in het begin van de tweede golf, zonder dat ze daarna nog iets van zich lieten horen - merci) liet weten of we mochten vertrekken, was ook al geen avance. Maar dan toch, op 17 augustus, stapte ik met rode ogen (ik weiger mij ervoor te schamen) en mijn jong bonsai boompje Amélie (ze doet het goed jongens!) op het vliegtuig.

De eerste twee weken hier gingen voorbij als vakantie. Doordat wij het zo goed deden met Corona in ons landje, moest ik deze doorbrengen in quarantaine... Maar oké, buiten komen mocht nog steeds! De plaats waar ik leef is dicht bij mijn campus, maar nog steeds 40 minuten van het echte centrum. (Deze stad is gigantisch!! Ooit al een stad tegengekomen met meerdere postcodes? Ik niet. Het duurt even lang om deze hele stad te doorkruisen met de auto als het duurt om door België te rijden.) Gevolg: ik zit 5 minuten



Erasmus-verhaal



wandelen van natuur! Ik kan eekhoortjes zien spelen in de bomen vlak voor mijn ruit, gene zever. Hier worden alle uitwisselingsstudenten samen gestoken van onze campus, dus iedereen is geïnteresseerd in wetenschap. Iedereen zat dus ook meteen in hetzelfde schuitje: je bent hier alleen, om vrienden te maken moest je je letterlijk gewoon voorstellen. Nooit geweten dat de naam 'Anne' zo moeilijk was! Thuis kan ik altijd verwijzen naar dat heerlijke cough liedje, maar hier moest ik andere trucjes verzinnen om niet als 'Onè' door het leven te gaan.

Na de quarantaine begonnen de lessen (op 1 september), de meeste online maar toch nog een goed deel op de campus. Het vreemde is dat ge letterlijk moet studeren tijdens dat uw lessen nog gegeven worden, blok bestaat hier niet. Er zijn twee examenperiodes per semester en er wordt verwacht dat ge het allemaal bijhoudt. Maar ja, dat was ik dus alles behalve gewend. Plus ge zijt Erasmusstudent, dus ge moet de stad bezoeken, naar natuurparken en pretparken gaan... Den toerist uithangen eh! Laat ons zeggen dat ik de eerste weken van de voorbije periode vree genoten heb en de laatste 2 wat minder. Maar zo gaat het ook, mijn eerste examens zitten er al op! En wat je



Erasmus-verhaal

ervoor terug krijgt is meer dan de moeite... Gelukkig was ik nog in staat om een ijshockey wedstrijd in mijn planning te moffelen, Helsinki maakte Moskou echt genadeloos in.

Elke nieuwe student die hier toekomt, wordt in een tutor group ingedeeld. De tutors dienen om u te helpen op het unief, maar ook om u Finland beter te leren kennen. Ik kan zeggen dat ik met mijn gat in de boter gevallen ben, mijn tutors zijn de beste!! Ze organiseren verschillende dingen, het is met hen dat ik het pretpark en mijn eerste natuurpark heb verkend. De meeste Finnen hebben een buitenverblijfje op een aantal uren rijden, en daar hebben ze ons ook naar meegenomen! Een weekend aan een gigantisch meer met zeehonden (zeggen ze), bospaddenstoelen en bessen gaan plukken, sauna, roeien, zonsondergang en gele bladeren kijken, zingen met gitaar, kampvuurtje... Ge kunt het u wel voorstellen he. 't Is hier zo SCHOON!!! Die Finnen hebben trouwens een vreemde obsessie met sauna's. Bijna elk gezin heeft er 1, of meerdere. Er is zelfs een reuzenrad in het centrum waar er 1 kotje een sauna is. Ik verstond nooit wat

daar zo nice aan was. Ge komt daar binnen in uwen bloten bij vreemde mensen, zet u zonder iets te zeggen neer, en begint af te zien totdat uw lichaam er niet meer tegen kan, uiteindelijk breekt en begint te zweten. Waar is genieten in dat verhaal? Awel ik moet toegeven dat ze mij er helemaal voor gewonnen hebben nu! Er is een 'saunadorpje' opgetrokken ergens in het stadscentrum, op het einde van een baan vol werven. De hutjes zijn



Erasmus-verhaal

zelf gebouwd door de bevolking, evenals een hutje voor een piano. De drie sauna's zijn van verschillend niveau: van cava (60-70°C) naar middel (70-85°C) naar wtf ik verbrand mijn vel hier gewoon (90-100°C). Er wordt veel water op de stoof gegooid, dus als ge binnenkomt zweet ge direct in de plaats dat ge eerst een periode moet doodgaan. En als ge te warm hebt springt ge gewoon van het eiland, de Baltische Zee in! Die is momenteel naar onder de 10°C aan het gaan, ik kan u verzekeren dat ge snel afgekoeld zijt. De Finnen beginnen daar wel tegen u te babbelen, ze haten small talk maar daar zijt ge met hetzelfde doel: ontspannen! En zolang er Finnen zijn, blijven de sauna's open... Het werkt super goed tegen een kater om daar om 04:00-06:00 's nachts te gaan zitten, al uw alcohol zweet ge er direct uit. Toegegeven, het was een beetje choquerend in het begin, maar nu probeer ik elke week te gaan, het is zalig. En het is gratis, ook niet slecht voor een student.

Natuurlijk is uitgaan niet uit het studentenleven weg te denken. Ons geliefd goudgeel gerstenat moet ik hier helaas missen (het bier van hier is niet echt hoogstaand te noemen) en de prijzen voor alcohol zijn hier torenhoog, maar wat doe je eraan? Wat dacht ge van een citytripje met de ferry naar Tallinn voor €10 heen en terug, lege trekkrugzak in de aanslag? Alle Finnen doen het hier. Dat terugkeren was één van de zwaarste etappes die ik al gedaan heb, mijn heupen staan nog blauw.



Erasmus-verhaal

Het was het allemaal waard tho, nu weet ik hoe Estland eruit ziet (mooooooi) en heb ik mijn eigen alcoholstash onder mijn bed! De Finnen zijn beesten in het uitgaan. Ze houden van hard metal, techno en geheime rave party's op containers in de haven, van sterke drank uit ijsbars (gevaarlijk!) en op tafels dansen (nog gevaarlijker!!)... En het beste is dat ze het ons allemaal wilden leren kennen. Dus wat, asociale Finnen? Niet als ge de juiste weet te vinden (aka mijn tutors). En ik kan u zeggen: na zo'n lockdown deed het verdomd veel deugd om nog eens deftig te kunnen uitgaan. Ik wou dat ik het jullie ook kon geven.

Ondertussen heeft Corona dit land helaas ook niet ongeroerd gelaten, en zijn er maatregelen: er wordt aangeraden (niets



is hier verplicht, de mensen doen het gewoon) om een mondmasker te dragen in de winkels en op de bus, en als je terug komt van het buitenland word je aangeraden om 10 dagen in quarantaine te blijven. Dingen waar ik dus graag mee akkoord ga, als het maar geen lockdown is! Voor na mijn examens hadden we impulsief een tripje naar Stockholm geboekt, nu kan ik Zweden dus ook al van mijn lijstje schrappen. Ik val in herhaling he... Maar het was daar zo schoon!!!! Letterlijk elk uitzicht was er eentje om U tegen te zeggen, dikwijls stond ik met mijn mond vol tanden (dus Kejom, nog eens: goedgekeurd!!). Als het donker werd (nu



Erasmus-verhaal

ongeveer om 17:00 's avonds, leve de Scandinavische landen en hun grote hoeveelheid daglicht) gingen de lampjes branden en baadde alles in een goudgele gloed van gezelligheid.

Bij mijn terugkeren had ik een drukke week (online) dus quarantaine was niet zo moeilijk, enkel contact met mijn mede keukengenoten kon ik niet ontkomen... Die shared kitchen was trouwens 1 van de beste beslissingen die ik al heb gemaakt! Als ik gezelschap wil 's avonds moet ik maar naar buiten komen, en de beste pré's/feestjes gebeuren daar natuurlijk. W kitchen ftw 😊 en als ik erin slaag om mij buiten te sluiten is er een zetel om mij op te vangen!

Bon, bijna klaar met mijn eeuwige monoloog. Er zijn nog een paar dingen op naar uit te kijken, zoals nog eens een cottage gaan huren, sneeuw (!!! Het heeft hier al eens gesneeuwd, op een goede winter ligt er hier 1 m... Dus daarop hoop ik), een week naar Lapland om meer sneeuw, rendieren en het Noorderlicht te gaan spotten. Misschien zijn binnenkort de grenzen naar Sint-Petersburg open? Kansen zijn klein, maar ik zou er maar wat graag eens naartoe gaan. Voor de rest zie ik wel wat er komt... Het laatste wat Lara mij zei voor ik vertrok, is nu het motto van mijn leven hier geworden: zeg ja tegen alles, behalve tegen drugs! Dus dat is wat ik ga doen. Ook wel leuk om te weten dat ik



Erasmus-verhaal

hierna in bijna heel Europa een slaappleats kan krijgen, als Corona ooit zou stoppen zijn er nog mooie vooruitzichten.

En ook al mis ik mijn barr(d)ies en de rest van mijn roedel(aars), ik heb nog nooit mijn leven zo snel zien voorbijflitsen als in de voorbije paar maand. Nog maar minder dan 2 maanden, en ik sta al terug in ons schone Gent... Daar heb ik nog wat unfinished business (een master, een doop (?? trotse feut, ik kijk er al naar uit) en nog een paar andere dingen), dus jullie zien mij zeker terug. Tot dan... Train ik hier de rest nog wat verder tot ze de 'zo gehuurd, zo bestuurd kaptem'-formule volledig onder de knie hebben. Ik amuseer mij!!

Xxx Anne



Oudejaarsavonden in coronatijden

2020 zit er bijna op. Gelukkig maar! Voordat we afscheid kunnen nemen van dit bijzondere jaar, moeten we eerst nog de feestdagen trotseren. Jammer genoeg zal de feesttafel dit jaar wat minder gevuld zijn. Uiteraard zal ook fuiven op oudjaar verboden zijn. In de armen van je vrienden vliegen na het aftellen, zit er dit jaar dus niet in. Niet getreurd! Wij, jullie feestjes, weten hoe je er alsnog een spetterend oudjaar van kan maken. Dit zijn 10 tips om het nieuwe jaar goed in te zetten.

1. Praat eens echt met je gezin dankzij de Phub'd app

We herkennen onszelf hier allemaal in. Een kort gesprek met de ouders na het avondeten kan wel, maar daarna grijp je naar je gsm. Met oudjaar is dit voorbij. De Phub'd app daagt je uit om je gsm zo lang mogelijk langs de kant te laten liggen. Als je hem toch durft vast te nemen, hangt hier een ludieke opdracht aan vast. De bedoeling van de app is dat het duidelijk wordt hoe vaak we naar onze gsm grijpen en tegelijk is het ook een goede methode om écht eens bij te praten.

2. Online countdown

Vandaag de dag gebeurt alles online: les volgen, sporten, vergaderen,... Ook aftellen naar het nieuwe jaar kan online gebeuren! Als het bijna zover is, bel je al je vrienden op om samen af te tellen. Zo kan je toch de eerste momenten van het nieuwe jaar samen met hen beleven.



Oudejaarsavonden in coronatijden

3. Wensballon

Nu vuurwerk niet mag, zullen we hier vervanging voor nodig hebben. Want wat is nieuwjaar zonder lichtspektakel? Aan een wensballon kan je dan ook nog eens een wens hangen (doe dit niet letterlijk, maar figuurlijk, om brandjes te vermijden...). Pas wel op, vaak is het oplaten van wensballonnen met Nieuwjaar verboden. Je laat ze dus beter op 2 januari of op 30 december los.

4. Ouderwets tafelen

Kies een gerecht uit voor oudjaar waar je een paar uur zoet mee bent. Dit kan gourmet zijn, maar ook een winterbarbecue. Dan kleed je de tuin gezellig aan en als je een tuinhaard hebt, kan je misschien zelfs even buiten zitten. Eten doe je wel best binnen, tenzij je alles snel kan opeten voor het koud is.

5. Speel een leuke game

Wat dacht je van een spelletje Monopoly? Of liever het gewaagde Jungle Speed? Misschien doet jouw familie het iets rustiger aan en verkiezen jullie een spelletje Scrabble? Het kan allemaal! Side note: wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, familieruzies en echtscheidingen.

6. Countdown bags

Huh, countdown bags, wasda? Je kiest voor het aantal tasjes dat je wilt gebruiken en kiest een tijdstip voor elk tasje (zorg ervoor dat je sowieso eentje voor 23.55 hebt). Op dit tijdstip wordt de countdown bag opengemaakt en zijn jullie steeds



Oudejaarsavonden in coronatijden

iets dichterbij het nieuwe jaar. Wat steek je in de tasjes? Kies bijvoorbeeld voor iets lekkers, zoals snoepjes of koekjes. Ga voor leuke foto's en haal herinneringen met elkaar op of maak nieuwe herinneringen door een polaroidcamera in de bag te stoppen. Kies een leuk spel voor in één van de tasjes dat jullie daarna kunnen spelen.

7. Cocktails maken

Wat past er beter bij een feestelijke avond dan feestelijke cocktails? Een perfecte bezigheid voor elk moment van de avond! Maak de lekkerste cocktails en voel je een echte bartender. Hieronder een top 5 van onze lievelingscocktails. Welke van deze drankjes ga jij maken? Vergeet zeker je creaties niet te delen op Instagram met de tag @chemica_gent!

1. Mojito
2. Margarita
3. Tequila Sunrise
4. Cosmopolitan
5. Caipirinha

8. Kijk terug en blik vooruit

Weer een jaar voorbij. En wat voor een jaar (fuck you 2020)! Bespreek samen het jaar en sluit het extra goed af. Vertel over je favoriete gebeurtenis, je favoriete liedje enzovoort. Kijk niet alleen terug, maar kijk ook vooruit! Vertel wat je volgend jaar wilt bereiken of wat je wil leren. Bespreek je goede voornemens samen en blik vooruit op een geweldig jaar!



Oudejaarsavonden in coronatijden

9. Karaoke

Wie houdt er nu niet van karaoke? Heerlijk meezingen (of schreeuwen) met de leukste liedjes die iedereen kent! Van de Spice Girls tot aan The Backstreet Boys. Ook als je geen karaoke set in huis hebt kan je dit prima doen. Zoek je favoriete karaoke liedje op via Youtube en verras iedereen met jouw prachtige zangstem! Enkele klassiekers:

1. Shania Twain - Man! I feel like a woman
2. The Weather Girls - It's raining man
3. Spice Girls - Wannabe
4. Mariah Carey - All I want for Christmas

10. De beste plaatjes

Wat mag er natuurlijk niet ontbreken op een oudejaarsfeestje? Muziek natuurlijk! Word zelf de nieuwe huis-DJ en blaas iedereen omver met je schijven. Informeer op voorhand naar de muzieksmaak van de aanwezigen en maak een afspeellijst met ieders favorieten. Een klassieker om mee te brullen, een goede dansplaat om de beentjes los te gooien,... Alles kan!

Hopelijk zien we jullie wat meer in 2021 en mogen we jullie nog talrijk ontvangen op onze epic feestjes! Tot dan en prettig eindejaar!

Elise & Linde



Throwback Thursday

We horen de vorige generaties vaak zeggen: "In onze goede, oude tijd." Hoe was het nu echt om 10 of 20 jaar geleden praeses, cantor of schachtentemmer te zijn? Lees hieronder elke maand een interview met één van onze voorgangers. Deze maand kreeg ik de kans om twee gekende figuren binnen Chemica te interviewen, Joachim Vandroemme en David Schaubroeck.

Hallo! Laten we eerst beginnen met jullie even voor te stellen, zodat de lezer een idee heeft wie er geïnterviewd wordt. Hoe zijn jullie voor het eerst in contact gekomen met Chemica?

David: Ik heb kandidatuur chemie gevolgd en ik ben met Chemica in contact gekomen doordat het Preasidium in het auditorium langskwamen om zich voor te stellen. Dan zijn Joa en ik samen naar een kroegentocht gegaan in oktober '98. Dat was zowat het eerste wat we samen gedaan hadden. Ik ben een roker en Joa had dat nog nooit gedaan, maar we zijn toen samen geëindigd met een Bastos te roken gekregen van de schachtentemmer Pino. Joa heeft dat dus geprobeerd, maar het was hem zo slecht bevallen dat hij het nooit meer heeft durven herhalen.



Joa: Ik denk dat we elkaar nog iets vroeger hebben leren kennen. Ik zat in de les en er zat dus ook een West-Vlaming naast mij en dat was dus David. Hij vroeg wanneer we quantumchemie hebben en ik zei dat het eerder iets voor fysica is. We hebben ons toen nog afgevraagd of David wel de juiste richting had gekozen.

David: Nadien hadden we elke zondagavond clubavond in café de Epibrand, later de Sjakosj genoemd. Dat is links van de Decadance.



Throwback Thursday

Toen waren dat 3 pintjes voor 100 frank en van thuis kregen we 1000 frank mee en tegen de ochtend nadien waren we al half blut.

Hoe zag de doop en het verder verloop van jullie studententijd bij Chemica eruit?

David: De buitendoop was ook eerst vuilmaken en vroeger was dat op de parking van de Decascoop. Dat is waar nu het gebouw van Artevelde staat, rechtover Vermeylen. De binnendoop ging door tijdens een cantus waar we opdrachten moesten uitvoeren. Een opdracht was zoetekoek met rode kool opeten. Dat was echt verschrikkelijk, maar dat was zo een beetje schachtenpap. Het "klutske" was ook een toffe. Die moest de hele avond rondlopen en die mocht dan al die klutskes van de commilitones opdrinken. Tijdens de cantus mocht er binnen ook gewoon gerookt worden. Dan liep er een schacht rond met een asbak (cendrier) vastgemaakt aan een ingegipste arm. De commilitones konden hem dan roepen om de as of de peuken in de asbak te gooien of voor andere kleine diensten.

De hele cantuszaal lag ook vol met zaagsel om de vuiligheid van de doop wat te absorberen en achteraf moesten we dat dan opruimen.

Vroeger was ons stamcafé 'De Cantus' (zie Pipetje oktober) en ze noemde dat ook wel de S0. Tijdens de middagpauze werd dit frequent bezocht door studenten en ander Ugent personeel.

Joa: We zijn dan moeten verhuizen naar een grotere cantuszaal, omdat onze vereniging groter werd. Dat is eigenlijk nog wel leuk om te vertellen hoe dat kwam. Er was discussie bij FK over waar de licentie biochemie en biotechnologie naartoe gingen omdat dat een licentie was die ook vanuit de biologie of farmacie kon gevolgd



Throwback Thursday

worden. Uiteindelijk zijn ze dan toch bij Chemica aangesloten en vooral daardoor zijn we zo groot geworden.

Joa: Ik was vroeger ook dj op de fuiven. Toen ik praeses was, waren we een beetje failliet en toen ben ik zelf muziek beginnen draaien. Samen met de feestpraeses heb ik dan lang muziek gedraaid, zelfs nog toen ik assistent was aan UGent.

Wat waren jullie functies in praesidium?

Joa: Oei, dat is heel wat hoor. Ik ben bij Chemica twee keer vice geweest, één keer praeses, dan cantor van FK en dan nog schachtentemmer van Chemica.

David: Ik was eerst zedenmeester. Ik had dat jaar wel afgezien, want er was altijd veel volk en chaos op de cantus. Dan was ik praeses in 2000-2001 en nadien ben ik nog machinist geweest. Dat was een functie speciaal voor mij, maar ik heb daar wel nog een lint van gekregen. Een machinist is de meneer die muziek kwam begeleiden op een cantus met accordeon of piano. Ik zat ook in het massacantus orkest samen met leden van de studentenfanfare.

Joa: We zijn allebei ook schacht geweest toen Jordi (zie Pipetje oktober) praeses is geweest.

David: Wat me daarvan echt is bijgebleven was eens een avond op een cantus. Jordi had zijn arm gebroken, want hij had gedronken en was gevallen met de fiets. Hij moest geopereerd worden en moest een nacht in het UZ Gent blijven om de dag nadien geopereerd te worden. Het was die avond cantus en ze zijn hem stiekem gaan halen uit het UZ en Jordi kwam daar dan binnen en iedereen was echt super enthousiast en euforisch. Nadienen hebben ze hem terug naar het UZ gedaan, maar de volgende nacht



Throwback Thursday

is hij in een soort van gesloten afdeling gelegd waar hij dan niet meer uitkon.

Hadden jullie ook les op de Sterre/Ledeganck? Hadden jullie toen ook al een Chemicakot?

David: Ja, we hadden les in Ledeganck, de Sterre, maar ook op de Blandijn.

Joa: We hadden ook een prof van economie en die was voortdurend aan het orakelen over communisme en over het grensnut van bier drinken. Onze proffen waren soms ook echt karikaturaal streng. De afstand tussen student en prof was ook veel groter. Ze stonden ook toen op een verhoog en wij waren ook het eerste jaar dat de proffen mochten evalueren.

David: Ons Chemicakot was toen in S3, maar dat was echt een vuil kot. Onze overschot van de jenever (iedereen kreeg een jenevertje voor hun loopprestaties tijdens de 12 uren loop) stond daar. We zijn daar dan buitengezwaard omdat het te vuil was en dan zijn we naar S4 verhuisd. 's Avonds hadden we daar dan vergadering en toen waren de gebouwen van de Sterre nog niet zo elektronisch beveiligd en we konden daar dus binnen. De proffen kwamen dan wel geregeld klagen dat het te luid was.

Wat zijn/waren jullie favoriete cantusliedjes?

David: Ik speelde accordeon op de cantus en ik zong ook heel graag, dus de cantus was voor mij echt geweldig. Ik heb ook nog in de Studentenfanfare gezeten en ik heb daar tamboerijn gespeeld. Dat was toch wel iets anders dan Chemica hoor 😊.



Throwback Thursday

Joa: Als praeses konden we gratis binnen bij andere cantussen, dus wij hebben dat veel gedaan. Mijn favoriete cantuslied is dan toch wel Salute Studia.

David: Als ik dan een lied moet zeggen, is het toch wel Allouette. Van dit liedje gebruikten we enkel het refrein als tussenzang. Joa en David stonden samen in het midden van de zaal en wezen mensen aan met typische kenmerken (big bold head, juicy pussy, iron klit, ...) Dat werd om de beurt herhaald met Alouette als bindingsmiddel. We hebben dat lied geleerd van Limburgers. En het was daarom dat we ook vooral binnen mochten bij andere verenigingen. Ze vroegen dan altijd aan ons om dat te zingen. Op de volgende familiecantus zouden ze dat graag eens komen demonstreren...

Met welke kringen kwamen jullie goed overeen?

Joa: Met de biologen hebben we nog samen een galabal in de Cocteau georganiseerd en met de Farmacie kwamen we ook goed overeen. We werden zelfs vroeger samen de Farmaka genoemd. Dat kwam eigenlijk doordat de Farmacie ook hun cantussen in de Salamander deden en er waren ook veel koppeltjes tussen Chemica en de farmacie. Ja, bij ons waren er vooral jongens en in de farmacie dan vooral meisjes, dus dat kwam goed uit. Na onze cantussen gingen wij nog naar hun stamcafé, het Kapelleke en wij gingen daar dan "dansen" 😊. Dat café noemt nu de coulissen en je moet maar eens kijken boven de deur daar hangt nog steeds een Mariabeeldje.



Throwback Thursday

Ik heb ook vernomen dat jullie een “gekend duo” binnen Chemica waren. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?

Joa: We hadden inderdaad bijnamen, Assan en Olsan. Dat is eigenlijk hoe wij allebei ‘altijd’ zeiden in het West-Vlaams.

David: We werden ook wel eens Kwik en Flupke genoemd. Dat zijn zo die twee stripfiguren. Joa was een lange blonde en ik was dan het personage met de donkere haren.

Joa: David had ook nog een bijnaam als hij alleen was, Kerle.

David: Er waren er ook die dachten dat we een koppel waren omdat we altijd samen toe kwamen en ook vaak samen naar huis gingen.

Joa: David zijn kot was ook dichterbij de Overpoort, dus ik bleef altijd in de zetel slapen bij hem.

David: We hadden niet altijd veel zin in ons practicum dus we hadden eens gewoon water in ons kolfje gedaan en dan hadden we dat in een ijsbad gezet. We moesten dan wachten tot dat uitkristalliseerde, maar ja, dat gebeurde natuurlijk niet.

Joa: David had ook eens een hele dag staan refluxen zonder een katalysator toe te voegen. Bij iedereen werd het dus oranje, maar bij David gebeurde er niets.

David: De eerste zinnen van het kringlied van Chemica past ook goed bij ons. Wij hebben lange tijd aan den Unief gezeten, veelal geslaagd maar ook wel eens gebist... Maar we zijn er allebei toch wel geraakt. We waren graag student, maar we studeerden niet graag.



Throwback Thursday

Joa: Het was ook eens blok en we hadden geen zin om te blokken. We zaten dan op café in de Salamander en Rita was kwaad, want we moesten studeren van haar en we mochten niet voor 18h terugkomen. We zijn dan weggegaan, maar we gingen niet studeren. We zijn dan blokje omgegaan zodat Rita ons niet zag om dan naar de bowling te gaan. Tijdens de tempus van een cantus gingen ook wij altijd in het café van de VEK gaan drinken samen met Potti.

Joa: We zijn ook eens naar de massacantus van Leuven gegaan. Ale dat was niet echt een massacantus, de Gentenaars gingen daar eigenlijk een beetje mee gaan lachen. We hadden allemaal een opdracht: Joa moest op het podium komen, Potti moest de hele tijd doen dat hij een professor was en Wina moest zoveel mogelijk fietsen meenemen terug op de bus.

Wat is jullie het meeste bijgebleven van de tijd bij Chemica?

Joa: Veel en weinig haha. Vooral de lol dat we daar beleefd hebben. We hadden niet veel op kot als jullie nu hebben. We hadden bijvoorbeeld geen internet, dus we gingen dan op café om ons bezig te houden. Wat ik ook echt leuk vond, was dat Chemica een kleine vereniging was, maar dat ze overall aanwezig waren. We waren op veel activiteiten van FK zoals massacantus.

Wat hebben jullie na jullie studies gedaan? Komen jullie soms nog eens in Gent?

Joa: We hebben allebei gedoctoreerd en ik werk nu in een medisch labo in Zwijnaarde. Ik ben "Head of Science and Lab Development" bij Cerba Healthcare Belgium, een groep van medische laboratoria in Brussel, Gent en Luik. Binnen die functie ben ik enerzijds



Throwback Thursday

verantwoordelijk voor een wetenschappelijk team dat medische laboratoriumtesten ontwikkelt, valideert en uitvoert voor internationale klinische studies, en treed ik anderzijds op als projectleider bij grote toestelinstallaties en procesoptimalisatieprojecten in de Belgische labo's.

David: Ik ben R&D Specialist bij imec. Onze Clean Room en kantoren zijn gevestigd in UGent gebouwen op het Technologiepark in Zwijnaarde. Ik ben gespecialiseerd in onderzoek naar adhesie, polymeren en dunne film technologie voor de ontwikkeling van flexibele (ultra-dunne) implanteerbare microelectronica. Daarnaast begeleid ik ook doctoraatstudenten aan de UGent voor fundamenteel onderzoek binnen dit onderzoeksdomein. Sinds 2014 kwam ik ook nog vaak eten in de Sterre met mijn collega's.

Dankjewel voor het interview!



Chemicaans sprookje met Jne

“Vele jaren later, staande voor het vuurpeloton van bunsenbranders, moest hij denken aan die lang vervlogen avond, toen zijn dierbare vriend hem meenam om kennis te maken met de Overpoort.”

Er waren eens twee vrienden die aan de vooravond van hun eerste academiejaar op pad gingen naar het Beloofde Land, de Overpoort. Er werd gefluisterd dat pintjes in Porter House slechts €1.80 kostten en ze er een magische toverdrank serveerden, genaamd spitbull. Vol verwachtingen trokken de twee vrienden naar dit Aardse Paradijs en eenmaal aangekomen werden hun stoutste dromen werkelijkheid. Enkel de prinsessen ontbraken nog in dit schouwspel, deze waren voor de verandering ingeruild voor draken met een dikke laag make-up.

De twee startten hun queeste naar holy spitbull net zoals ieder goed verhaal begint: met het leggen van een goeie fond. Aan het hamburgerkraam van Ertan werden ze aangesproken door een grote harige man, die beweerde dat de knapste dames zich in Twitch bevonden. Met grote passen begaven ze zich richting Twitch waar ze tot hun grote verbazing allesbehalve mooie deernes zagen: ze waren belandt op een feest van WiNA. Omdat alles mooier wordt met alcohol, vlogen de twee vrienden in de shotjes. Toen dat nog steeds niet bleek te helpen, besloten ze andere oorden op te zoeken, maar nog voor ze het goed en wel beseften, struikelden ze over een gigantische betonnen blok.

Met toekomstige blauwe scheenbenen zetten ze hun queeste verder richting Salamander. Ze hadden al vele verhalen gehoord over het magische Rita water en een mythische figuur genaamd Pottie. Aan de bar maken ze kennis met een droevig figuur die door het leven gaat onder de naam Penning. Hij vertelde dat hij al z'n geld was verloren nadat Pottie een vloek over hem had



Chemicaans sprookje met Jne

uitgesproken. Deze kon enkel worden opgegeven als hij kon raden hoe Pottie werkelijk heet. De twee vrienden besloten onmiddellijk te hulp te schieten en probeerden deze te ontfoetselen bij Rita. Ze had echter zoveel Rita watertjes op, dat ze enkel kon spreken over hoe vrouwen "de toekomst" waren. Door haar onoplettendheid slaagden de twee erin weg te sluipen via de deur achter de bar. Al snel hoorden ze de weergalmende stem van Pottie en slopen op kousenvoeten via de smalle trap naar boven. Via een kier in de deur zagen ze Pottie dansen rondom een stapel geld "Niemand weet, niemand weet, dat ik Luc heet." Een krakende plank in de houten vloer verraadde hen echter, waardoor ze snel moesten vluchten. Ze konden de droevige Penning nog net op tijd zijn ware identiteit meedelen, waardoor de vloek van de half gevulde vaten op cantussen voor goed was opgegeven.

De twee ontvluchtten de Salamander en kwamen aan in een zijstraat van de Overpoort, waar een volksfeest aan de gang was. Enkele burgers in wit en blauwe linten dansten rond een, blijkbaar gestolen, deur met elk een beker oranje brouwsel in de hand. Bingo, ze hadden hun magische toverdrank gevonden. Eenmaal binnen in Porter house aanschouwden ze onmiddellijk een ander vreemd tafereel. Een schone slaper was omringd door een fort van lege bekere en was onmogelijk wakker te krijgen. Vele stervelingen deden al een poging om hem wakker te krijgen, maar tot nu toe met weinig succes. Echter wanneer een schone slaapster na 2u ontwaakte uit het toilet, slaagde zij erin door de haag aan bekere heen te komen. Dit werd gevierd met spitbull voor iedereen en de twee vrienden feestten vrolijk mee.

Al de spitbull werd één van hen echter te veel en besloot deze om buiten een tactisch barfje te gaan leggen. Om zeker te zijn dat hij



Chemicaans sprookje met Jne

het café zou terugvinden maakte hij een spoor van kotsjes die hem ongetwijfeld terug zouden leiden naar zijn vriend. Helaas bleek hij niet de enige met dit idee en was er een gans netwerk van kotsjes waardoor hij nu werkelijk op zichzelf en zijn vage herinneringen was aangewezen. Hij beklom een trap steiler dan Mount Everest en kwam aan in een cantuszaal met meer gaten in het dak dan in een gemiddelde spons, vergezeld met onverklaarbare bruine vlekken. Hoe dronken hij ook was, dit zou hij zich zeker en vast herinnerd hebben. Om klokslag middernacht donderde hij van de trap en verloor hierbij zijn schoen. Te bang om terug de trap op te gaan, zette hij zijn zoektocht naar zijn vriend verder met één schoen.

Hij zwierf een tijdlang wanhopig en bang doorheen Overpoort, wanneer er plots een bloedmooie dame verscheen met zijn verloren schoen in haar handen. Haar huid was witter dan de gemiddelde kiel en haar ogen blauwer dan een shotje blue thrill. Hij ging naar haar toe, paste het muiltje en ze muilden nog lang¹ en gelukkig².



¹ Tot het volgende barfje

² Zat



Bruges vs Brussels

De kersttijd is weer aangebroken. Dat betekent gezellig samen zijn, kerstmarkten, ~~zotte kerstfeestjes~~ en straten en pleinen gevuld met kerstversiering. Aangezien Gent dé Vlaamse metropool is en omdat een deftige UGent-student de stad kent als zijn broekzak, is hier een competitie tussen de B-steden³ van Vlaanderen: Brugge en Brussel. Dit is: Bruges vs Brussels, een vergelijkende studie van prof. dr.⁴ De Jonge, et al.

Brugge biedt haar inwoners verbinding in de tweede editie van *Wintergloed*. Er is een uitgestippelde route beschikbaar, met tien spektakelstukken, verbonden door een streep van licht in de binnenstad. De route kan gestart worden aan het station van Brugge, maar loopt niet in een ronde, wat veel ruimte laat om ook de niet-belichte delen van de stad te ontdekken.



Ook Brussel moet met haar concept *Brussels by Lights* niet onderdoen. Daar zijn maar liefst 142 straten in verschillende stijlen verlicht, met als *pièce de résistance* de kerstboom op de Grote Markt. Daarbovenop zijn er enkele installaties, o. a. door Australische en Spaanse kunstenaars, die interactief en erg kunstzinnig reageren op impulsen van de bezoeker. Hier is echter geen eenduidige route beschikbaar, het wordt dus een ware ontdekkings- annex zoektocht doorheen onze hoofdstad. Hoe zit dat in de praktijk?

³ Ahja, want Gent is de A-stad

⁴ Prof. dr. = professionele dramaqueen (hier)



Bruges vs Brussels



Awel: bibi is op trektocht gegaan richting het verre West-Vlaanderen, gratis treinticketten in de linkerhand, Strava in de rechter en Lieven Scheire (en op het einde ook Laura en Silke) in de oren. Op een winterse dinsdagavond (zag ik daar wat smeltende sneeuw?), rees bij het verlaten van het station door de onvermijdbaar bedampende brilglazen een feeëriek belicht bos op. Feeëriek en belicht: sleutelwoorden voor wat komen zou. Verbonden door lantaarns en wandelende toeschouwers volgde het ene lichtspektakel het andere op. Allen in een bepaald thema, van ondergrondse schimmelnetwerken tot kanklossen. De bedoeling en de betekenis worden uitgelegd op esthetische bordjes én in de - toegegeven, niet echt *high end* - app.

Je wordt meegezogen door de Brugse straten en in een klein uurtje heb je de hele tocht gezien. MAAAR: dan staat de rest van de stad klaar om je te verwennen met architecturale prachten, ontelbare kerstlichtjes en (in mijn geval) een Master Bacon Angus van de Burger King⁵. Het is een audiovisuele, kunstige, doordachte, *jaw-dropping*, verbindende, veilige, begeisterende tocht door een prachtige stad. Ik heb het net geprobeerd en het is een cliché, maar



⁵ Een lokale Brugse specialiteit, tshijnt



Bruges vs Brussels

een beeld (of in dit geval duizenden lichtjes, bollen en beamers) zegt echt meer dan duizend woorden.

Eh-eh ho-ho: mevrouw De Hoofdstad Van Europa voelt zich wat onderbelicht. Geen nood, gewapend met opnieuw Laura en Silke, maar ook Maaïke Ouboter⁶, trok ik naar onze tweetalige vrienden. Melancholie, veroorzaakt door de gesloten deuren van o. a.



La Madeleine en L'Ancienne Belgique kon slechts met moeite opgevangen worden door de lichtjes, die nogal onevenwichtig verdeeld zijn. Op de drie blikvangers na zit er ook weinig verhaal in de lichtspelen, waarvan een groot deel dan nog overschaduwd wordt door PRIMARK-schermen of MIVB-bussen. Die drie hoogtepunten (grote bloemen die muziek maken, rode bollen die reageren op de omgeving en de eerder genoemde kerstboom) waren wél impressionant en interessant. Met voldoende fantasie kan je er wel even vertoeven en verdwalen. Het biedt een



mogelijkheid om somehow tot rust te komen in deze grootstad. Maar het zou wat stoem zijn om het enkel daarvoor te doen: het is amper een meerwaarde vergeleken met de kerstversiering in Gent.

⁶ Want oh ja, naast prachtige teksten en betoverende muziek, maakt ze ook podcasts!



Bruges vs Brussels

En aldus zijn we aangekomen bij het gevreesde besluit: wie wint the Battle of the B's? Ik zou zeggen: als je van het Brusselse of van verder bent is *Brussels by Lights* zeker iets wat te overwegen is als avondactiviteit. Toch spant het Brugse *Wintergloed* hier de kroon. Het is een unieke ervaring, propvol impulsen maar tóch enorm rustgevend. Ga ervan genieten met je lief, mama, overbuurvrouw of gewoon lekker alleen. I promise you won't be disappointed xxx

Voor wie niet genoeg kan krijgen van al die kerstverlichting is er in het Gravensteen ook wat te ontdekken voor €2 inkom en in Brussel is er een lichttentoonstelling 'The light house' voor €4 inkom.

Jorian



How to celebrate the holidays in 'een bubbel'

Iedereen heeft waarschijnlijk de veiligheidsraad of het nieuws wel gevolgd. Na een ellendig jaar waarin we elkaar veel te veel hebben moeten missen, zet dit scenario zich voort gedurende de feestdagen. Een vaccin is op komst, maar helaas niet op tijd om de feestdagen nog te redden.

Natuurlijk zouden we geen goede scriptoren zijn indien we niet met ons eigen vaccin op de proppen zouden komen, dit in de vorm van ontspanningstips. 100% doeltreffendheid kunnen we jullie helaas niet garanderen, maar ze moeten alvast niet op min 70°C bewaard worden.

Tomorrowland at home

Zeg nu eerlijk? Wat stelt Nieuwjaar nog voor zonder vuurwerk, champagne en dansen tot in de vroege uurtjes? De organisatoren van Tomorrowland zouden wel eens de oplossing kunnen brengen voor dit probleem. Voor de mensen die onder een steen leven, Tomorrowland is veruit het grootste dancefestival in België en de wereld. Mensen zakken van over de hele aardkorst naar -godbetert- Boom af om de magie van Tomorrowland te beleven. Nu iedereen thuis zit met Nieuwjaar hebben de organisatoren een manier gevonden om die magie tot bij de mensen thuis te brengen.



How to celebrate the holidays in 'een bubbel'

Ze hebben een eigen festival gemaakt, volledig digitaal! Als feestvierder kan je gewoon met een PC, laptop, smartphone of tablet de virtuele festivalweide bewandelen. Er zijn maar liefst 4 podia! Op elk podium speelt muziek van 's werelds beste artiesten op het gebied van dans en elektronische muziek - uit alle genres - en een groot deel van het vuurwerk en de lasershows die kenmerkend zijn voor Tomorrowland.

Wie het geluk heeft gehad om tijdens de festivalzomer al eens te kunnen afzakken naar Boom, weet dat Tomorrowland meer is dan enkel de muziek. Zo vind je er ook verschillende bars, restaurants, workout area, zwembaden en noem maar op. Ook hierop vonden ze een digitale variant. Zo is er keuze uit allerlei interactieve ervaringen, waaronder inspirerende webinars, games en workshops op het gebied van lifestyle, eten, mode en de Stichting Tomorrowland.



Een echte aanrader voor Nieuwjaar dus!

Online dineren

De traditionele kerstdiners met zatte nonkels en verre neven zullen dit jaar helaas niet fysiek kunnen doorgaan. Maar voor elk real life initiatief kan ook een online alternatief bedacht worden. Zo kan je het toch nog samen eten met heel je familie maar dan in een videocall. Het klinkt enorm absurd, maar aangezien we nu toch allemaal zo vertrouwd zijn met het digitale, zal deze stap niet veel moeite vragen.



How to celebrate the holidays in 'een bubbel'

Online dineren doe je het best op deze manier. Kies voor een grote tablet op tafel in plaats van een laptop (die verziekt toch wel een beetje de sfeer waardoor je flashbacks krijgt naar je laatste lesopname), zorg dat niet iedereen als een dolle door elkaar praat en zet bijvoorbeeld op de achtergrond tegelijk dezelfde playlist op. Natuurlijk is het leuk om hetzelfde recept te koken! Staat er iemand in de keuken? Zorg dan voor een extra device zodat die persoon er toch bij is en laat een ander dan bijvoorbeeld iets moois voordragen of voor entertainment zorgen voor de 'gasten' die nog aan tafel zitten.



Ook hoeft je Secret Santa dit jaar niet op te geven! Laat de pakketjes eenvoudigweg leveren op het thuisadres van jouw persoon of houd het binnen je gezin.

Nieuwjaarswandeling

Aangezien er dit jaar geen gekke Nieuwjaarsnacht op ons wacht waardoor meer dan de helft van ons mentaal en fysiek niet meer instaat is om de volgende dag te blokken, is er zeker tijd voor een alternatief. Een Nieuwjaarswandeling klinkt saai, maar hoeft dit absoluut niet te zijn, zeker niet als je er een leuke draai aan geeft. Neem thermosflessen met Glühwein mee en maak er iets gezelligs van. Glühwein kan natuurlijk vervangen door jenever of een andere dranksoort. Je kan er ook gewoon een dropping met vrienden van maken. Jullie worden met je vriendengroep geblinddoekt en ergens op een random plaats gedropt. De bedoeling is dat jullie



How to celebrate the holidays in 'een bubbel'

voor Nieuwjaar thuisraken. Anders verlies je en krijg je er waarschijnlijk een enorme boete bovenop. Zorg er ook voor dat jullie niet omkomen van de honger en dorst, het is niet voor niets Nieuwjaar. Als dropping niet spannend genoeg is kan je er ook altijd nog een rechtendoortocht van maken.

Nieuwjaarsbrief

Nieuwjaarsbrieven, iedereen herinnert zich vast nog de 2 lege balpennen, de pijnlijke arm en de enorme paniek bij het maken van een schrijffout. En dan heb ik het alleen nog maar over het schrijven ervan. We deden het allemaal om onze peter en meter trots te maken en ook voor de cadeautjes natuurlijk. Aangezien de maatregelen het niet echt toe laten om fysiek onze naasten een goede gezondheid te wensen, is het misschien geen slecht idee om onze 2 balpennen nog eens boven te halen. Zie het als een pauze tijdens de blok waarmee je een belangrijk persoon laat weten dat je aan hem denkt. Kan je het niet opbrengen of is je arm al stijf genoeg van alle samenvattingen? Je kan ook altijd nog een kort kerstkaartje schrijven.

Kerstfilms

Het kerstdiner is op en daarmee ook de gespreksonderwerpen. Je ma begint al te geeuwen en je broer haalt zijn gsm boven. Het is 21 uur en jij moet de kerstavond redden, wat doe je? Een kerstfilm kan de avond misschien nog wel redden. Ik geef jullie graag een beetje inspiratie. Enkele klassiekers die je moet gezien hebben in een kleine top tien.

1. It's a Wonderful Life (1946)
2. Dekalog, jeden (1988)



How to celebrate the holidays in 'een bubbel'

3. Home Alone (1990)
4. Emmet Otter's Jug-Band Christmas (1977)
5. The Homecoming: A Christmas Story (1971)
6. Die Hard (1988)
7. Klaus (2019)
8. Rudolph, the Red-Nosed Reindeer (1964)
9. Scrooge (1951)
10. The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)



Feutjes aan het woord

Vorige maand konden jullie al een blik werpen op het nieuw vlees dat we in de kuip hebben. Onze verse lading feutjes stelden zich voor aan de hand van video's en ze schreven een artikel voor in het Pipetje. Ook deze maand lieten we hen niet met rust. We vroegen hen om volgende zin aan te vullen: *All I want for Christmas is ...*

Niet iedereen was even grote fan van deze opdracht. Alhoewel hij zegt een kerstfan te zijn, kan ik dit moeilijk geloven. Kerst zonder Mariah Carey, is geen kerst hoor feut 18.



Onder onze feuten schuilen ook wat deugnieten. Daar kan voor gezorgd worden feut 15. Je weet wat ze zeggen over ros bloed. Voel ik daar een eerste ontbossing aankomen?



Feutjes aan het woord

Ook voor feut 22 kan wel iets geregeld worden. 't Schijnt dat in ons praesidium wel wat singles zitten die daar wel raad mee weten. Ligt ontbossing twee ook al op de loer?

All I want for christmas is WAC
aka wet ass cock

Veel van onze feuten lijden blijkbaar aan knaldrang en hebben heimwee naar drank, veel drank. We feel you, feut 5, 14, 16, 24 .
Waar blijft dat vaccin?

All I want for Christmas are
nights to (not) remember in
overpoort

All I want for Christmas is terug
appel-kiwi jenever kunnen
drinken op de kerstmarkt

All I want for christmas is
wijn... heeeel veel wijn

All I want for Christmas is een
zalige skireis met een geniale
après ski

De stress en angst voor de examens beginnen bij sommige feuten al de bovenhand te nemen. Vergeet niet om af en toe ook wat te ontspannen. Kom samen met ons studeren in de resto van S5 of op onze discord server. We're all in this together!

Kwas het totaal vergeten dus ik
ga de cliché moeten gebruiken

All I want for Christmas is een
10/20

All I want for christmas is nie
zoveel eigenlijk, me 10 op 20
benik al content. Ah ja en
misschien ook wa chocola ofzo



Feutjes aan het woord

Ook de proffen blijven niet gespaard. Haat en liefde liggen dicht bij elkaar, feut 4! Geef Berx een kans, hij bedoelt het niet altijd (even) slecht.



All I want for christmas is some appreciation from Mr. Berx so I can make a good exam.

Naast haat voor de proffen, is er ook wat liefde te vinden. Feut 13, blij zeker hopen op die date met Annemieke! Ik kan je een etentje in de plantentuin ten zeerste aanraden!



All I want for christmas is een date met prof Verbeken in de plantentuin

Sommige tekstjes spraken tot de verbeelding. Bedank feut 7 en feut 2 voor deze meerwaarde aan dit artikel.



Hey, hier is mijn zin voor het pipetje: all I want for Christmas is just some more water



All I want for Christmas is The Boeing AH-64 Apache, an American twin-turboshaft attack helicopter with a tailwheel-type landing gear arrangement and a tandem cockpit for a crew of two. It features a nose-mounted sensor suite for target acquisition and night vision systems. It is armed with a 30 mm (1.18 in) M230 chain gun carried between the main landing gear, under the aircraft's forward fuselage, and four hardpoints mounted on stub-wing pylons for carrying armament and stores, typically a mixture of AGM-114 Hellfire missiles and Hydra 70 rocket pods. The AH-64 has significant systems redundancy to improve combat survivability.

Eindigen doen we met feut 29 die gewoon zin heeft in de meest gezellige periode van het jaar!



Hier is dan mijn aanvulling:
All I want for Christmas is everywhere cozy lights and a lot of hot chocolate



Mens sana in corpore sano

We kennen allemaal het spreekwoord: een gezonde geest in een gezond lichaam. De examens komen eraan en als ijverige studenten ligt onze prioriteit even niet bij sportiviteit. Toch is het belangrijk om de frisse lucht op te snuiven tijdens je studeerpauze. Lees hier 4 voordelen van een wandeling in een park.

Attention restoration theory: Wanneer je je leeromgeving achter je laat en op pad gaat, heb je het 'being away' gevoel. Je ziet je cursus niet voor je en je aandacht ligt even niet bij wat je nog allemaal moet doen. Zo wordt je stressemmertje geleegd en kan je er weer tegenaan.

Psycho-evolutionary theory: Evolutionair zijn mensen op hun gemak in een groene omgeving. Dit komt doordat je 'fight-or-flight' reactie niet getriggerd wordt. Dus trek naar een park om de stedelijke omgeving in de mooie stad Gent even te ontvluchten.

Phytoncides theory: Bomen geven phytoncides af. Dit is een aromatische, vluchtige stof die een positief effect heeft op de activiteit van de 'natural killercells' in het menselijk lichaam. Deze natural killercells helpen ons onszelf te beschermen tegen tumorontwikkeling en virussen!

Nu we we niet veel andere mogelijkheden hebben om andere mensen te ontmoeten, is een wandeling de ideale methode om sociale contacten te onderhouden.

Jullie sportjes,

Ellen en Jolien



Kerstmis is dood, leve Kerstmis

Dat we de komende feestperiode niet op de traditionele manier gaan beleven, is intussen een understatement. Dat hoeft echter geen probleem te zijn. Dat beweert althans de persoon die ons onderstaande lezersbrief bezorgde (naam en adres gekend door jullie scriptoren). Volgens hem is Covid misschien wel de ideale gelegenheid om aan enkele gênante momenten tijdens de feestdagen te ontsnappen.

Beste bio(chemisten), studenten en sympathisanten,

Daar facebook stilletjes aan terminaal mag worden verklaard, hoop ik bij jullie een platform te vinden waar ik mijn mening af en toe eens kwijt kan. Graag wil ik het hebben over Kerstmis. Ik ben geen fan van het virus, maar ik vind dat er ons met het afzeggen van het normale kerstgebeuren toch een enorme dienst bewezen wordt.

Buiten het feit dat aan de echte betekenis van Kerstmis tegenwoordig volledig voorbij gegaan wordt - naastenliefde en soberheid zijn echt wel heel 20e eeuws (om over Jezus-Maria-Jozef nog maar te zwijgen)- brengt Kerstmis nog heel wat andere narigheden met zich mee.

Te beginnen met al het gedoe... De boom, de ballen, de slingers, dozen vol met deze rommel worden van zolder gesleurd en belanden vervolgens in de vuilbak wegens verkeerde kleurcombinaties naar huidige modenormen. Verlichtingen allerhande sloppen niet alleen massa's energie (en dan maar klimaatmarsen organiseren) maar zorgen ook voor een gigantische lichtvervuiling. Vanuit de ruimte lijkt de aarde één grote kerstbal, met geflikker van China tot Paaseiland, iedereen zit in de kerstflow. Met de tonnen cadeauperpakking kan je dan weer de halve Amazonerivier vervuilen. Ik weet het, het is voor de goede zaak, 'we



Kerstmis is dood, leve Kerstmis

mogen toch één keer per jaar de illusie opwekken dat de aarde een mooie, warme plaats is'. Vergelijk het met het loslaten van heliumballonnen op een schoolfeest, allemaal 'waaw' en 'oh' totdat ze in de maag van een meeuw terechtkomen waardoor die vroegtijdig het loodje laat. Tot daar de charme.

Dan volgt het gebeuren zelf, het kerstfeest. Dagen, weken voorbereiding. Moeders gaan op zoek naar veel te moeilijke recepten om toch maar de schoonmoeder te kunnen imponeren. Cadeautjes, kledij, alles moet zo snel mogelijk geregeld worden. Naar jaarlijkse gewoonte kleden we ons op ons Paasbest (compleet van de pot gerukt als je het mij vraagt). Je betaalt een fortuin aan een chic hemd of een nieuw kleedje dat na kerst ergens achterin de kast verdwijnt of dat na 5 kilo te zijn bijgekomen toch niet meer past.

Zo sjokken we van feest naar feest. Van nonkel Frans naar tante Aldegonde wiens naam je je tot grote schande echt niet meer kon herinneren, maar wiens besnorhaarde drie kussen je eczeem op de wang bezorgden. Er wordt gegeten, zeg maar geschranst of gevreten. Je bent uiteraard extreem blij met het compleet onnuttige cadeautje dat niet op je lijstje stond. Er vloeit ook rijkelijk wat drank, wat zorgt voor een gepoch over de grootte van auto's, prestaties van de kinderen en eindeloze discussies over het gsm-gedrag van de jeugd en vanzelfsprekend...de politiek. Je probeert te ontsnappen en belandt in de zetel waar je niet anders kan dan meekijken naar de zoveelste duffe kerstfilm. De discussie is inmiddels een ruzie geworden waarbij alle oude koeien nog eens uit de sloot worden gehaald. De slotscene is dan moeder die huilend aan tafel zit nadat de gasten boos vertrokken zijn. Ze heeft zo haar best gedaan en iedereen is zo ondankbaar... Dat is kerst!



Kerstmis is dood, leve Kerstmis

Na de laatste stuiptrekkingen, eind januari, volgt de trieste uitkomst. Een hoop cadeaus, klaar voor de kringloopwinkel; een huis vol naalden van een schraal uitziende kerstboom, klaar voor de kerstboomverbranding; dozen vol kerstgerief, klaar voor de zolder; 5 kilo extra gewicht, klaar om er in de zomer (volgens het goede voornemen) weer af te krijgen.

Misschien nog het grootste voordeel aan het wegvallen van de feestdagen is dat de studenten eindelijk datgene kunnen doen wat van hen wordt verwacht, namelijk: studeren. Geen uitvluchten meer van opgelopen katers of soa's na een wilde eindejaarsnacht die hen het studeren zouden kunnen beletten.

Tot zover mijn pleidooi tegen de feestdagen. Omarm deze unieke kans om het niet te moeten doormaken, geniet van elk moment van rust en eenzaamheid. Maak een wandeling, steun een goed doel en wees dankbaar voor de 1.5 m afstand die je mag houden tussen jou en de stinkende adem van je buurman.



Dolle dilemma's

Elke maand schotelen we jullie enkele dolle dilemma's voor. Een echte ijsbreker en dé perfecte manier om je nieuwe vriend/vriendin beter te leren kennen.

Je weet overal de weg

OF

Je mag één tijdreis maken naar een dag in het verleden

Overal waar je komt, krijg je van iemand een complimentje

OF

Je hebt altijd een kauwgomfrisse adem

Je kan je dromen opnemen

OF

Je kan zelf kiezen wat je droomt

Je kan onder water ademen

OF

Als het regent, heb je een paraplu die boven jouw hoofd zweeft



Nawoord

Gegroet Chemicanen,

Ik ga niet liegen. Ik ben stiekem wel blij dat we ons nu twee maanden geen zorgen moeten maken over het aantal pagina's, artikels en die verdomde lay-out van het Pipetje. Begrijp me niet verkeerd. Elke maand maken we voor jullie met plezier ons maandelijks tijdschrift, maar het kost ons bloed, zweet en tranen (én frustraties én hoofdpijn).

Jammer genoeg hebben we nu wel andere dingen om ons mee bezig te houden. Huh, examens? Wat is dat? De ontkenningfase zijn we al lang gepasseerd. Ik zit nu zo in de omg-hoe-ga-ik-ooit-alle-leerstof-op-tijd-gezien-krijgen-fase. Gelukkig organiseren we studeersessies via discord en kan je reserveren om in de Sterre te studeren. Het is altijd leuk om te zien dat er nog studenten in hetzelfde schuitje zitten.

Heb je even een slechte dag? Kijk dan zeker nog eens terug naar onze geweldige proffen die het beste van zichzelf geven tijdens The Masked Scientist. Mijn dag werd echt gemaakt toen om 20h30 de filmpjes online kwamen. Via deze weg wil ik hen bedanken, feliciteren en gewoon even laten weten hoe fantastisch ze wel niet waren!

Voor de rest kunnen we jullie alleen nog heel veel succes wensen bij de examens. Blok ze goed en hopelijk tot eens in S5!

Jullie scriptoren,

Matthijs & Karo



O oplossingen

Welk praesidiumlid schuilde achter welke dieren?

1. Jerry
2. Jo
3. Maud
4. Lowie
5. Maxime
6. Jorian
7. Mona
8. Anthony
9. Matthijs
10. Karo
11. Linde
12. Ellen
13. Tom
14. Jolien
15. Elise
16. Cleyman



Horoscoop



Steenbok (22/12-20/01)

Blokpauze: Goed nieuws! Deze maand ga je met 3 vrienden op jeneverdropping! Benieuwd hoe je dit inplant zo dichtbij de examens.

Social media: Facebook is dood! Accepteer het toch gewoon en ga mee met je tijd.

Kerstcadeau: Je krijgt een maretak cadeau. Je zal helaas nog even moeten wachten voor je er met iemand onder kan gaan staan.



Waterman (21/01-19/02)

Blokpauze: Gooi je dansbenen los, je TikTokcarrière wacht op jou!

Social media: In 2015 stierven er meer mensen door het maken van een selfie dan door aanvallen van haaien. Durf jij je leven nog te wagen nu je dit weet?

Kerstcadeau: Je krijgt een extra knuffelcontact. Enjoy! 😊



Vissen (20/02-20/03)

Blokpauze: Geniet van een fris pintje. Hou het bij eentje, want eentje is geentje.

Social media: Tijd om aan een TikTokcarrière te beginnen. Indien je je examens verpest, kan je altijd nog TikTokster worden.

Kerstcadeau: Je krijgt een adventskalender voor volgend jaar, hopelijk is er dan wel iets om voor af te tellen.



Ram (21/03-19/04)

Blokpauze: Open Wikipedia en zoek het woord 'Chemie' op. Probeer in zo weinig mogelijk stappen tot bij het woord 'Overpoortstraat' te komen. Succes!

Social media: Uit je frustraties op Twitter. Ik heb me laten vertellen dat dit opluchtend werkt.

Kerstcadeau: Je krijgt deze kerst helemaal niets. Heb je niet al genoeg dan?



Horoscoop



Stier (20/04-20/05)

Blokpauze: Ga op zoek naar een klavertje vier in de tuin. Een beetje extra geluk is altijd mooi meegenomen.

Social media: Wordt het niet eens tijd om Tinder te overwegen? Je doet nu al zo lang zonder knuffelcontact.

Kerstcadeau: Je krijgt een dafalganeke met kerst. Deze ga je hard nodig hebben want we weten allemaal dat je de champagne niet kan weerstaan.



Tweeling (21/05-21/06)

Blokpauze: Vind je innerlijke zelf tijdens een intense mediteersessie. Je hoofd zal nog nooit zo leeg hebben aangevoeld.

Social media: Social media neemt je leven over, maak van de blok gebruik om een stapje terug te zetten.

Kerstcadeau: Je krijgt een nieuw paar kerstsokken, hopelijk ben je er even blij mee als vorig jaar.



Kreeft (22/06-23/07)

Blokpauze: Een powernapje kan nooit geen kwaad, zolang je je niet overslaapt natuurlijk!

Social media: De Strava challenge is dan misschien wel afgelopen, maar je kan nog steeds lopen voor Chemica. Dus trek desnoods je basketsloefjes aan en ga weer op de baan.

Kerstcadeau: Na al dat wenen, krijg je vast een koekje.



Leeuw (24/07-23/08)

Blokpauze: Bel je partner en maak het gezellig. Seks doet je beter presteren. Nog geen partner? Help jezelf!

Social media: Verlies deze blokperiode niet te veel tijd met social media! Het zal je punten ten goede komen!

Kerstcadeau: Een mooier cadeau dan Netflix vind je voor het moment niet, want wat moet je anders doen?



Horoscoop



Maagd (24/08-22/09)

Blokpauze: Heel hard wenen kan deugd doen, zeker als het terecht is. Misschien had je toch vroeger moeten beginnen blokken.

Social media: Laat je niet afleiden door social media. Als je dan toch sociaal wil doen, doe je dit best op Chemica's discord server.

Kerstcadeau: Je krijgt goede punten cadeau zolang je er maar hard genoeg voor werkt.



Weegschaal (23/09-22/10)

Blokpauze: Niets zo ontspannend als het lezen van het Pipetje! Ook het herlezen van vorige edities is zeker aan te raden.

Social media: Wist je dat studenten gemiddeld 2 uur per dag verliezen aan social media alleen?!

Kerstcadeau: Je verwacht toch niet dat je een cadeau krijgt van ons als je zelf niets schenkt.



Schorpioen (23/10-22/11)

Blokpauze: Bel je vrienden en doe een online escaperoom. Ze smijten er mee naar je oren tegenwoordig.

Social media: Gebruik social media alleen om je vrienden te bereiken. Samen afzien is beter dan alleen.

Kerstcadeau: Voor jou een voucher om te reizen, hopelijk is deze nog geldig tot 2025.



Boogschutter (23/11-21/12)

Blokpauze: Heb je nu al je kerstkaartjes geschreven? Nee? Begin er maar snel aan dan.

Social media: Je bent duidelijk verslaafd aan social media, probeer de schade te beperken door je gsm wat meer aan de kant te leggen.

Kerstcadeau: Voor kerst krijg je een depressie (als je dit nog niet had door covid-19).



TOPCOPY

