

PIPETJE

STUDENTENBLAD VOOR STUDENTEN
BIOCHEMIE & BIOTECHNOLOGIE EN CHEMIE AAN DE UGENT



Colofon en inhoud

Colofon

Adres

Het Pipetje
T.a.v. Chemica
Krijgslaan 281 (40.04)
chemica.scriptor@gmail.com

Huidig blad

Nummer 1
Augustus 2024

Oplage

10 exemplaren

Inhoud

Voorwoord Praeses	p.2
Claude & Claudine (F1-editie)	p.4
Golden Quotes	p.6
Newbies van het praesidium	p.8
Quiz: Wat is jouw verborgen talent?	p.11
Op reis met Chemica	p.14
Dolle dilemma's	p.17
Brak ge(festi)val	p.19
Fotoalbum	p.23
Snelle studiekost	p.25
De brievenbus: belangrijker dan je denkt	p.28
Chemicaanse Spelletjes	p.30
Chemicalender	p.32
Nawoord	p.33
Oplossingen	p.34
Horoscoop	p.35



Voorwoord Praeses

Liefste Chemicanen,

Het Zomerpipetje is er! Betekent dat dat we scriptoren hebben gevonden? Helaas (nog) niet. Onze pro-scriptor Janne heeft het schrijven van dit Zomerpipetje volledig op zich genomen waarvoor we haar van harte bedanken. De vacature van scriptor blijft dus openstaan. Een motivatiebriefje in mijn mailbox ontvangen zou fantastisch zijn. Hoe dan ook zullen de Pipetjes blijven komen in '24-'25!

Terwijl Janne gretig dit Zomerpipetje schreef (omdat ze geen herexamens heeft en ze zich met iets bezig moest houden), zitten velen wél te studeren tijdens deze zomermaanden. De S5 bibliotheek zit elke dag goed vol. Gezamenlijk afzien bij 32°C, cursuspapier dat aan je armen blijft plakken en de sociale acceptatie van elkaars zweetgeur geeft een geruststellend gevoel dat je zeker niet de enige bent die zichzelf in deze miserie heeft gewerkt door een gebrek aan studiediscipline (en/of breincellen) tijdens het academiejaar. Doorzetten is het belangrijkste. Een heel slimme man genaamd Albert Einstein zei ooit: 'You never fail until you stop trying.'. Misschien zei hij het in Engels, misschien in Duits, misschien vind je het cringe. Als het iemand kan motiveren, vind ik het meer dan waard om hier te vermelden.

Er is dan ook meer dan genoeg om naar uit te kijken in academiejaar '24-'25. De klassieke Chemica activiteiten zullen natuurlijk weer klaarstaan. En met het nieuwe praesidium en hun verse ideeën voor innovatieve activiteiten, zal de kalender zeker goed gevuld geraken. Het hoogtepunt, dat we vorig jaar helaas hebben moeten missen, zal het Galabal der Wetenschappen zijn! Maar liefst 14 praesidiumleden uit de 5 wetenschapskringen zullen er alles aan doen om het galabal tot een nieuw niveau te brengen. Dus bij deze wil ik alvast een afspraak vastzetten in iedereen hun agenda: Galabal der Wetenschappen op vrijdag 28 februari in de VIERNULVIER!*

Jullie hebben toch ook nog geen sportverantwoordelijken? Klopt, ook een pijnlijke waarheid. Hier geldt dezelfde boodschap als voor scriptoren: een motivatiebriefje in mijn mailbox ontvangen zou fantastisch zijn. Daar kunnen we helaas niet volledig op rekenen. We hebben een mooi aantal gemotiveerde sporters en we zouden het dan ook oprecht spijtig vinden om hen te moeten zeggen dat ze niet zouden

*VIERNULVIER = de Vooruit



Voorwoord Praeses

kunnen meespelen in de IFK's van '24-'25. Daarom zullen we een coalitie aangaan met onze vrienden van de Gentse Biologische Kring (mits deze goedgekeurd wordt). Zo verzekeren we dat de sportieve (bio)chemisten toch kunnen deelnemen, en misschien bemachtigen we door onze samenwerking wel een hogere plaats dan onze reeds mooie 8e plaats van vorig jaar.

Elk jaar brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook nieuwe mogelijkheden. Echter doe ik het zeker niet alleen en staat er een fantastisch praesidium klaar dat bruist van leven. We kijken dan ook super hard uit naar de start van het nieuwe academiejaar en zijn in volle voorbereiding om er opnieuw iets fantastisch van te maken!

Tot slot wens ik iedereen met herexamens super veel succes, iedereen met vakantie super veel genot en dan geef ik nu het woord aan één van die fantastische praesidiumleden: Janne.



Lieflijke groetjes,
Karel



Claude & Claudine zijn blijkbaar nog altijd met vakantie, want ze hebben niet veel te vertellen over wat de Chemicanen hebben uitgespookt. Waar ze wel veel over te vertellen hebben is Silly Season van Formule 1.

Silly is het seizoen zeker, want Lewis Hamilton (Mercedes) heeft getekend bij Ferrari en rood is nochtans écht zijn kleur niet. Maar bon, dat is dat. Wat er helemaal zot is (op de minst positieve manier), is dat Carlos Sainz (Ferrari) getekend heeft bij Williams. WILLIAMS!! Dat is hetzelfde als Kevin De Bruyne die bij de Groene Leeuwen van Ruiselede zou beginnen spelen. Sainz zegt zelf dat hij veel stress had om een beslissing te maken. De stress heeft hem dus echt genekt, want helder nadenken kon hij duidelijk niet meer. Kijk, ieder zijn eigen keuzes, maar hij kan even goed met een tractor op het circuit rijden en de kans dat hij dan zou winnen, is groter dan moest hij in zijn Williams-autootje zitten. Hopelijk krijgt hij er bakken en bakken geld voor. Het leven is zwaar als Ferrari-fan: tijdens de race maakt het team domme beslissingen en tijdens de zomerbreak maakt de F1-piloot domme beslissingen. Ik heb het al veel gezegd, maar vanaf nu supporter ik voor een ander team (deze foto was de druppel die de emmer deed overlopen).

"A picture can't make you cry"

The picture :



Nu, er is dus nog een plaatsje vrij bij Mercedes en wie zou dat nu vullen? Dat doet er niet toe. Wat er wel toe doet, is wat Perez (bijnaam: Checo) nu nog aan het uitspoken is bij Red Bull. Ik wil niks zeggen hé, maar toch denk ik dat het puur marketing is. Waar Max Verstappen als eerste staat in het kampioenschap met 277 punten, staat Perez als zevende met 131 punten. DIE RIJDEN MET DEZELFDE AUTO HE! Hun performance zou toch ongeveer hetzelfde moeten zijn. Dat is dus niet hé! Volgens mijn bescheiden mening zou Red Bull Checo gedropt moeten hebben en Sainz een contractje moeten aangeboden

Claude & Claudine (F1-editie)

hebben. Maar bon, dat is niet gebeurd, want dan zouden ze heel hun publiek kwijtgeraakt zijn in Mexico en wat dan? Ramp! Liever veel volk bij de grand prix van Mexico dan een dominerend team, sure.

Dit is honestly meer een opiniestuk aan het worden, maar bon... Nu over Audi. Ze komen eraan in 2026 en zijn dus nu al ijverig op zoek naar de beste piloten voor hun team. Er gaan al veel geruchten rond over wie er misschien wel een plaatsje zal krijgen. Volgens Helmut Marko (adviseur bij Red Bull) zou het wel kunnen dat Sebastian Vettel een comeback maakt. Niet alleen Vettel heeft al rond de tafel gezeten met Audi, maar Mick Schumacher zijn naam zou ook al eens gevallen zijn. Niks tegen die jongen persoonlijk, maar als je een woordenboek openslaat en je zoekt het woord nepotisme op dan zie je daarnaast een foto van zijn hoofd. Ze zeggen dan: "Het leven is voor de rappe.", maar hieruit blijkt dat het leven dus ook voor de minder rappe is.

Over nepotisme gesproken... Vlak naast Schumacher zal je in het woordenboek Lance Stroll (Aston Martin) zien staan. Zijn papa kocht een volledig F1-team op zodat zijn zoon kon blijven racen (ja, he's a real daddy's boy). Lance Stroll is dus al zeker van zijn plaats voor zo lang hij dat wil. Zijn teammaat Fernando Alonso is voor de komende twee jaar ook nog zeker van zijn plaats in F1, maar daarna zit er misschien wel nog eens een pensioen aan te komen. Tweede keer, goeie keer? Nee, dat is een leugen. Ik denk dat de wereld eerder zal vergaan, dan dat Alonso nog eens met pensioen gaat én met pensioen blijft.

Om nu toch nog eens terug te keren naar Williams... Ik weet het, ik val in herhaling, maar ik wil gewoon aantonen hoe bagger dat Williams is. Het team heeft op dit moment 4 punten. Red Bull heeft 102 keer meer punten. 102 KEER meer!!! 102!!! What was Sainz thinking?! Bon, genoeg gezegd over Silly Season. Als je drie boodschappen hieruit onthoudt, laat dat dan zijn: word geen Ferrari, f*ck you Checo en Fernando Forever.



Golden Quotes

“Dat zien er nu toch allemaal Jonassen uit?! Wat een bende Jonassen.”
– M.S. 16/05

“Post-nut clarity + trein... Ik ga wereldvrede kunnen bedenken.”
– L.V.d.V. 12/06

L.V.: “Als je van de een op de andere dag het leven in België zou achterlaten, naar waar zou je gaan?”
J.V.L.: “Walloniën.”
– 13/06

L.V.: “TRUT!”
Random vrouw: “Het is hier een zebra-pad.”
L.V.: “HET IS ROOD TRUT!”
– 17/06

“Als ze (Isabel Van Driessche) rector wordt, blijf ik praeses.”
– K.V.V. 17/06



L.V.: “Dat was een man die een Duitse herder
aan het pakken was.”

I.D.: “Amai! Een Duitse herder, dat is een
dappere keuze!”
– 28/06

“In mijn hoofd heeft W.V. echt de perfecte
ballen. Ik heb ze niet gezien, maar ik
veronderstel: heel zacht!”
– M.S. 02/07

“Als je een piraat zou zijn, zou je dan een ‘ARRR’
of een ‘yo ho’ piraat zijn?”
– F.C. 12/07



Newbies van het praesidium



Naam: Oscar Josson

Bijnaam: /

Functie: Cultuur

Studierichting + jaar: Ontwerp en productie technologie 1^{ste} jaar

Relatiestatus: Single

Favorietje cocktail: Fireball lemonade

Guilty pleasure: Buying Lego even

though I can't afford it

Celebrity crush: Jennifer Lawrence

Zatste dieptepunt: Waking up with my hair caked in vomit

Voornemen voor komend academiejaar: Find a job and make people proud

Jouw laatste Google search: Google translate voornemen voor komend academiejaar english

Ananas op pizza? Sure



Naam: Kaat Munters

Bijnaam: /

Functie: PR-intern

Studierichting + jaar: BCBT 2^{de} jaar

Relatiestatus: Happy single

Favorietje cocktail: Moscow mule

Guilty pleasure: Fan van Nerdland podcast

Celebrity crush: Callum Turner in 'The Only Living Boy in New York'

Zatste dieptepunt: Uitgegaan met de collega's, iemand binnen gedaan en mijn baas heeft het gefilmd...

Voornemen voor komend academiejaar: Al mijn 1^{ste} bach vakken afronden

Jouw laatste Google search: Helpt citroensap tegen muggen?

Ananas op pizza? Nee, ik ben een normaal mens



Newbies van het praesidium



Naam: Amber Martens

Bijnaam: /

Functie: Web

Studierichting + jaar: TBA

Relatiestatus: De toekomst als kattenvrouw komt close...

Favoriete cocktail: Bikini Martini

Guilty pleasure: Slaan

Celebrity crush: Angie Harmon

Zatste dieptepunt: Geen idee, herinner mij meestal niet zo veel... En wat ik niet meer weet is niet gebeurd

Voornemen voor komend academiejaar: Minder herries, meer herinneringen

Jouw laatste Google seach: Battle jacket

Ananas op pizza? Tuurlijk, met mayo ;)



Naam: Ian Devolder

Bijnaam: Materiaalman (ask me when I'm drunk)

Functie: Cursus

Studierichting + jaar: BCBT, 3

Relatiestatus: Zo single als het kan

Favoriete cocktail: Jägerbomb

Guilty pleasure: Mijn ex

Celebrity crush: Olivia Rodrigo

Zatste dieptepunt: Kotsen in de gootsteen van mijn vriend om 5u 's ochtends. Zijn pa stond op en ik ben gevluht naar de achtertuin. Daar vertelde ik mijn plan aan een vriendin van mij om te vluchten naar Venezuela. De gootsteen was verstopt, maar later kocht ik hem een fles gin als sorry.

Voornemen voor komend academiejaar: Meer naar lessen gaan, minder slapen door mijn voormiddagen

Jouw laatste Google seach: Ben 10 original 10 aliens

Ananas op pizza? Ja, stop met haten!





Naam: Tristan Carpentier

Bijnaam: Trisje

Functie: Feest

Studierichting + jaar: Biochemie en biotechnologie 2^{de} jaar

Relatiestatus: Single :(

Favoriete cocktail: Moscow mule / old fashioned

Guilty pleasure: Alcoholische dranken consumeren

Celebrity crush: Ryan Reynolds

Zatste dieptepunt: In een vijver vallen (ik ben de dorstige duiker)

Voornemen voor komend academiejaar: De beste feestjes geven

Jouw laatste Google seach: Mosselen al buzzara

Ananas op pizza? Liever niet

Standaard 
Boekhandel

Je vindt er meer dan je zoekt



Quiz: Wat is jouw verborgen talent?

Ben je op zoek naar een nieuwe skill, maar weet je niet waar je moet beginnen? Doe dan deze quiz om er achter te komen wat jouw verborgen talent is!

1. Wat doe je graag in je vrije tijd?
 - a. Nieuwe muziek ontdekken
 - b. Boeken lezen
 - c. Nieuwe recepten uitproberen
 - d. Gewoon niksen
2. Wat doe je wanneer er muziek speelt in de auto?
 - a. Meezingen
 - b. Gewoon luisteren
 - c. Ik denk aan pannenkoeken...
 - d. Ik zet dat lawaai uit!
3. Wat is voor jou het belangrijkste wanneer je op restaurant gaat?
 - a. De muziek
 - b. Het menu moet in het juiste lettertype getypt zijn.
 - c. Het eten
 - d. Ik ga niet op restaurant.
4. Hoe ga je om met een tegenslag?
 - a. Ik schrijf er een liedje over.
 - b. Ik schrijf er een gedichtje over.
 - c. Ik eet mijn gewicht in chocolade.
 - d. WENEN!!!!
5. Welke superkracht zou je willen hebben?
 - a. Naar alle conversaties kunnen meeluisteren
 - b. Kunnen teleporteren
 - c. Alles wat je ziet kunnen proeven
 - d. Vliegen
6. Wat is jouw favoriete snack?
 - a. Chocolade
 - b. Chips
 - c. Iets van fruit
 - d. Rozijnen



Quiz: Wat is jouw verborgen talent?

7. Hoe ga je een IKEA-kast in elkaar steken?
 - a. Op de beat van de muziek
 - b. Ik lees de instructies grondig.
 - c. Ik volg de instructies zoals ik een recept zou volgen.
 - d. Plank per plank

8. Wat is het eerste dat je doet als je net terug thuiskomt?
 - a. Ik doe mijn koptelefoon uit.
 - b. Ik doe mijn rugzak uit.
 - c. Ik loop naar de koekenkast.
 - d. Ik doe mijn schoenen uit.

9. Wat doe je wanneer je bij je grootouders een gitaar vindt?
 - a. Ik stem de gitaar.
 - b. Ik trek er een foto van om op sociale media te zetten.
 - c. Ik neem hem mee, want het past bij mijn interieur.
 - d. Kan ik het verkopen voor veel geld?

10. Hoe ziet jouw ochtend eruit?
 - a. Ik zing super luid mee met mijn muziek in de douche.
 - b. Ik lees een paar pagina's in mijn boek.
 - c. Ik maak een fancy ontbijtje.
 - d. Ik snooze tot ik écht moet opstaan.

11. Wat zou je doen moest je per ongeluk in een kookwedstrijd terechtkomen?
 - a. Ik zet wat muziek op en ik doe mijn best.
 - b. Ik schrijf een receptje uit en doe een schietgebedje.
 - c. Ik vibe en maak mijn lievelingsgerecht.
 - d. Ik loop gewoon weg.

12. Stel dat een van je beste vrienden gaat trouwen en hij/zij vraagt om een speech te geven. Wat doe je?
 - a. Ik schrijf een liedje over de mooiste momenten die ze al hebben gehad als koppel.
 - b. Ik schrijf een lange en ludieke speech.
 - c. Ik zeg op een vriendelijke manier dat ik het niet zie zitten en ik bak ze een taart.
 - d. Vanaf nu ghost ik hem/haar, want ik wil echt geen speech geven.



Quiz: Wat is jouw verborgen talent?

13. Wat doe je wanneer je een spin ziet in een hoekje van je kamer?
- Ik zet mijn muziek super luid om te vergeten dat de spin daar zit.
 - Ik lees verder in mijn boek en negeer de spin.
 - Paniekeren!!
 - Ik dood de spin.
14. Je mama heeft je lievelingsgerecht gemaakt en er zijn nog left-overs. Je plakt een briefje met je naam op de doos left-overs in de frigo, maar wanneer je thuiskomt na een lange dag zie je dat iemand het heeft opgegeten. Wat doe je?
- Ik word zo boos en ik wil wraak.
 - Ik vind het jammer, maar life goes on...
 - Ik maak gewoon iets anders om te eten.
 - Ik ben geïrriteerd, maar een stuitje met choco zal ook wel smaken.
15. Wat is je favoriete kleur?
- Groen
 - Rood
 - Geel
 - Oranje

Heb je meestal...

A: Jij bent de muzikant. Voor jou is een dag zonder muziek is een dag niet geleefd. Probeer een (nieuw) instrument uit of leer zingen.

B: Jij bent de schrijver. In jouw ideale wereld heb je een gigantische bibliotheek in je huis. Probeer zelf eens een boek te schrijven of maak je eigen gedichtenbundel.

C: Jij bent de kok. Je droomt stiekem wel van een fancy keuken met alles erop en eraan. Stel jouw eigen kookboek samen met je favoriete gerechten of probeer eens nieuwe smaken uit.

D: Sorry, jij hebt geen verborgen talent. :(



Op reis met Chemica

Dit is het zomerpipetje, dus natuurlijk zijn de reisverhalen van sommige praesidiumleden ook weer van de partij. Eerst gaan we mee met Amber op kamp...

Deze zomer verliep anders dan de vorige jaren; ik moest mijn augustus vrijhouden om toch nog wat studiepunten te kunnen sprokkelen. Hierdoor werd alles in juli ingepland en is mijn slaapritme na die helse examens toch niet hersteld...

Huh, hoe komt dat dan? Kazou-kindjes eisen veel aandacht ;). Ik werd Lynda Petty en bezorgde zo een leuk kamp aan de 13- en 14-jarigen in Monza (Italië), waar alles in het thema van Mario Kart stond. Kwestie van onze eigen jeugd nog eens te herleven, hé.

We gingen naar Milaan, waar ik met een prachtige coiffure mocht rondlopen (zie foto). Dat kwam niet zo goed uit, want ik kreeg een vuile blik van de apotheker, die ineens geen Engels meer kon... We bezochten het F1-circuit, of toch de stellingen eromheen. De moni's speelden cupido, waardoor we met twee koppeltjes zijn geëindigd (dus heb je nood aan een wingwoman, hit me up). Ik danste de ziel



uit mijn lijf bij del Moombahton, als je dat dansen kunt noemen tenminste. Maar niets ging zorgeloos, zoals kindjes doen, viel ik tijdens een bosspel en verziekte ik mijn enkel. Ook ons begin was niet zo gezellig, want we hadden namelijk een bedwantsenplaag... Achteraf gezien viel het voor ons toch mee, want wij lagen onder een dak op een matras, maar over het kamp na ons lazen we in het nieuws dat zij in tentjes moesten slapen..

Al vind ik dat persoonlijk niet zo erg, want ik vertrok de nacht van thuiskomst richting de Franse bergen om te kamperen met mijn gezin. En ja, dat was een wandelvakantie. Tandebijtend en vloekend op mijn stomme poot zagen we de mooiste watervallen. Al gingen de routes niet altijd volgens plan, want Frankrijk is toch discriminerend tegenover honden, waardoor een rechtendoortocht en zien waar we uitkomen vaak het noodplan werd. En na die zware wandelingen was een



Op reis met Chemica

Despit'tje en een lekker wijntje vaak aan de orde. Al was het misschien niet zo'n goed idee om er net eentje te veel te drinken de dag voor het parapenten... Na dat rondtollen in de lucht (en het net niet in mijn broek gedaan te hebben) stapte ik strontmisselijk in de auto. Of ik nu misselijk was van het vliegen of van die prachtige foto's die mijn lieve instructeur met zijn GoPro gemaakt heeft... geen idee. Wel weet ik dat ik halverwege de route naar de camping ben uitgestapt en kokhalzend te voet verder moest.



We gingen naar huis en het studeren kon weer beginnen, allée toch na het verzamelen van mijn cursussen, wat volgens mij de moeilijkste opdracht van deze periode was...

Oké, dit is een saai einde, maar dat is nu eenmaal de werkelijkheid. Studerend in een hittegolf, glibberend van mijn stoel, is mijn grootste motivatie september. Eindelijk weer een stapje in de wereld kunnen zetten (met het eventueel wegdrinken van mijn verdriet), socializen met de vriendjes, een hopelijk geslaagde Strong Viking en mijn eerste jaar praesidium.

Tot binnenkort!



En dan nu volgen we Kaat op kamp...

Na een niet zo geslaagde examenperiode begon mijn vakantie direct achter de toeg van 'Genk on Stage'. Helaas kon ik hier geen bier drinken, maar wel tappen. Na de stormloop voor Joost Klein gezien te hebben, was het weekend ook alweer snel voorbij.

Toen ik terug thuis was en mijn cursussen en samenvattingen wou ordenen, kreeg ik de vraag of ik komende week mee wou naar Zweden als moni bij Kazou. Lang hoefde ik daar niet over na te denken en voordat ik het wist, zat ik al in de bus onderweg naar Zweden, omringd door een hoop 15- en 16-jarigen. Beste beslissing ooit! Na al dat achter



m'n bureau zitten, kon ik wel wat natuur gebruiken. Gelukkig was daar in Zweden meer dan genoeg van op onze zalige camping naast het prachtige meer Östra Silen. Naast vloten bouwen, een tweedaagse kanotocht en mountainbiken moesten we de kinderen ook zelf amuseren. Natuurlijk kon ik het niet laten om ze kennis te laten maken met de wondere wereld van cantussen (natuurlijk met water i.p.v. bier).



Na een Kazou-vakantie om nooit te vergeten, ben ik meteen daarna nog een paar dagen mee geweest met het kamp van mijn voormalige jeugdbeweging. Helaas moest ik dit vervroegd verlaten vanwege m'n herries. Nu zit ik

hier, halverwege augustus, in een kot van 36°C me kapot te zweten en al uit te kijken naar het komende academiejaar. Dit begint natuurlijk met het eerste bachelor weekend, waar ik mijn organisatie skills meteen kan laten zien en hopelijk een heleboel nieuwe eerstejaars kan leren kennen. Wie weet tot dan! Jullie nieuwe PR-intern Kaat xxx



Dolle dilemma's

Er is toch niks beter dan filosoferen over nutteloze dingen. En als het er dan nog eens voor zorgt dat je dan dat studeren toch nog even kan uitstellen, wordt het alleen nog maar beter. Hier zijn er dus weer een paar dolle dilemma's.

Altijd rondlopen in een natte broek

OF

Altijd rond lopen met zand in je schoenen

Altijd alles moeten zeggen wat je denkt

OF

Enkel achteruit kunnen stappen

Altijd fluisteren

OF

Altijd schreeuwen

Elke dag je verjaardag vieren

OF

Elke dag Kerstmis vieren

Door het leven gaan met een vogelnest als haar, maar geen slechte adem meer hebben

OF

Altijd slechte adem hebben, maar je haar ligt wel altijd perfect

Altijd plakkerige handen

OF

Altijd jeukende voeten

Nooit meer chocolade

OF

Nooit meer pizza



Dolle dilemma's

Iedere dag je favoriete gerecht eten
OF

Iedere dag iets nieuws eten

Altijd 10 minuten te laat zijn
OF

Altijd 30 minuten te vroeg zijn

Ieder gesprek starten met een random dierengeluid
OF

Iedere keer dat iemand je naam zegt een random dierengeluid
maken

Altijd een gigantische en belachelijke hoed dragen
OF

Altijd een gigantische en belachelijke broek dragen

Altijd op stelten lopen
OF

Je altijd met een springbal verplaatsen

Altijd een knoflookgeur rond je hebben
OF

Altijd 10 katten hebben die achter je lopen

Altijd op x0.5 babbelen (super traag)
OF

Altijd op x2.0 babbelen (super snel)

Altijd naar dezelfde drie liedjes moeten luisteren
OF

Nooit meer naar muziek luisteren



Brak ge(festi)val

Dag vrienden, misschien hebben jullie genoten van het jaarlijkse festivalsseizoen, of zijn jullie nog van plan om dat te doen als de herexamens je niet in de weg staan. Dit jaar ben ik afgezakt naar de Walen voor Dour festival. Daar hebben mijn vrienden en ik 'ass geshaket in the Deli' bij Ice Spice en gedanst tot in de vroege uren op DJ's zoals Trym, I Hate Models en 999999999. Het festivalleven is allesbehalve luxueus om het zachtjes uit te drukken. Soms moet men inventief zijn. Men wist er zelfs, buiten om deuren te openen, nieuwe manieren te vinden om sleutels te gebruiken! Velen hadden ook zwembad floaties bij die ze in de lucht staken zodat vrienden hen konden terugvinden in de menigte. Er had zelfs iemand pocket sized zonnepanelen bij om z'n gsm op te laden! Echt wow gewoon. Het was superleuk en absoluut voor herhaling vatbaar. In dit rubriekje ga ik voor mensen die nog nooit naar een festival zijn geweest de ervaring proberen schetsen en daarbij handige tips te geven. Hope you enjoy!

- 1) Ga nooit te hard op de pre. De avond moet nog starten!!!



Brak ge(festi)val

- 2) Na een nachtje hard feesten is het aangenaam om op je luchtmatrasje je roes uit te slapen. Zorg dan ook dat je de matras nog terugvindt. Hou de tentjes proper! Je weet nooit wie er in komt slapen die nacht ;).



- 3) In de zomermaanden kunnen de temperaturen wel eens oplopen. Een partytent is super handig! Het is een klein gedoe om mee te nemen, maar eenmaal die er staat zal je jezelf bedanken. De tip hier is: zorg wel dat je hem goed opzet en vast hangt met piketten!



Brak ge(festi)val

- 4) Je wil nooit underdressed rondlopen. Neem een voorbeeld aan deze mannen met tutu's en octopusshoeden of aan deze coole Squirtle rugzak!



- 5) Indien het festival ver gelegen is van het station, fix een vriend met een rijbewijs! Dan voorkom je, in het geval van Dour, dat je een half uur lange lijdensweg moet afleggen. Algemeen is een auto echt SUPER handig voor alle zware materialen, zoals je booze.



Brak ge(festi)val

- 6) Vergeet nooit dat het 's nachts zeer koud kan zijn. Breng altijd een truitje.



- 7) Neem zeker kaarten mee! Je moet jezelf soms wel eens bezighouden overdag op de camping op een andere manier dan door te doomscrollen!



- 8) Vergeet geen oordoppen mee te nemen! Ze komen handig van pas, uiteraard bij de concerten, maar ook op de camping 's nachts. Je weet nooit wanneer je buren een after geven of wanneer je buren wat anders doen dan slapen in hun tent!

Always stay safe kids! Geniet van je jeugd en ga naar festivals, je zal het je NOOIT beklagen.

Vice out! x

Fotoalbum



Fotoalbum



De herexamens zijn terug in het land en dat betekent dat er dus geen tijd is om het keukenprinsje uit te hangen. Dus hier zijn een paar snelle en makkelijke recepten om jouw tijd te besparen. Disclaimer: ik ben GEEN keukenprinses.

De croque signore:

Iets sneller en gemakkelijker dan een croque monsieur bestaat er niet, maar het is misschien wel een beetje basic. We gaan de croque monsieur Italiaans maken: croque signore. Vervang je basic kaas door mozzarella en je hesp door gerookte ham. Strooi er oregano (of andere kruiden) op



en steek het in je croque monsieur-ijzer. Als je geen ijzer hebt, kan je ze ook in de pan bakken. (Nog een tip voor een ander gerecht: doe oregano op je Dr. Oetker pizza en hij smaakt direct 50 cent duurder.)

Nacho's bolognaise:

Nacho's lijken op het eerste zicht geen goeie maaltijd, maar ze zijn wel snel klaar en het is vullend. Mijn tip hierbij: gebruik spaghettisaus in plaats van salsa. Voorverwarm je oven op 180° (want alles wordt klaargemaakt op 180°). Doe je nacho's in een schaal, giet de saus erover en strooi er dan nog kaas op (kies zelf maar welke). Steek je schaal in de oven tot de kaas broebelt en dan zijn ze klaar. Je kan er dan ook nog zure room of guacamole bij kappen, maar dat is een persoonlijke keuze (lees: niet doen).



Quesadilla:

Aan deze is er een beetje meer werk, maar bon. Je bakt eerst je gehakt in de pan. In plaats van een ajuin en look te snijden, gebruik je gewoon ajuin- en knoflookkruiden (dat gaat je veel tijd, traantjes en stinkende vingers besparen).



Kruid je gehakt nog met de kruiden die je zelf wilt, maar oregano is hier ook weer de perfecte keuze. Terwijl je gehakt aan het bakken is snij je de tomaatjes (ik gebruik altijd kerstomaatjes). Wanneer je gehakt klaar is meng je de tomaatjes erbij, dan doe je het op een wrap met veel kaas en dan vouw je de wrap toe. Je kan het dan bakken in een andere pan ofwel leg je het tussen je croque monsieur-ijzer en dan gaat het sneller. Voor de mensen die geen tomaten eten, kan je de tomaten vervangen door paprika's.

Overschot omelet:

Heb je nog groenten in je frigo liggen en heb je geen idee wat je ermee kan doen? Of heb je eieren in je frigo omdat je mama je maar eieren blijft meegeven op kot? Dan is dit recept voor jou. Als je spekjes in je omelet wil dan is de eerste stap de spekjes bakken.



Daarna breek je de eieren in een kommetje en snij je de groenten die je erbij wil doen (inspiratie: tomaat, paprika, spinazie, champignons, erwten (?) prei,...). Meng de eieren met de groenten en kruid het af (ja, ook hier kan je oregano in de mix doen). Heb je nog kaas liggen? Kap het er ook maar bij, want dat kan niet mis zijn. Bak nu de eieren met de spekjes en voilà!



Basic tomatenpastasaus:

Dit is ook weer eentje waar er een beetje meer werk aan is, maar je kan de saus die je niet direct opeet invriezen en voilà eten voor twee/drie keer. Qua hoeveelheden doe ik het meestal op gevoel/smaak, maar meestal gebruik ik ongeveer 50 cl room en dan doe ik er tomatenpuree bij tot ik denk 'ja, das wel goe'.

Je kan ook nog een zoete puntpaprika of gewone paprika in doen. De laatste stap is er dan nog kaas bij smijten. De beste keuze is Parmezaanse kaas, maar zo de typische pasta-mix is ook niet mis. Kruid dan de saus af met peper, zout, ajuin- en knoflookkruiden, Italiaanse kruiden,... en (je raadt het nooit) oregano. Gewoon alles erbij kappen tot je de saus goed vindt. Vergeet geen pasta te koken om met je saus te eten. Persoonlijk kies ik altijd voor fusilli.



Mugcake:

Oké het is niet echt een gerecht, maar eerder een dessert. Het is zo simpel, lekker en super snel klaar! Echt fantastisch! Wel een waarschuwing: zorg dat je tas in de microgolf mag, want anders moet je super lang wachten tot je tas is afgekoeld en wordt je cake wel hard. Dus je voegt 3 eetlepels (vanaf nu: el) zelfrijzende bloem, 3 el suiker, 2 el cacao, 3 el chocoladedruppeltjes (of choco) in een tas. Dan doe je er 1 ei en 3 el melk bij

en goed roeren. Steek je mengsel voor anderhalve minuut in je microgolf (op 700 Watt). Als het nog te lopend is kan je het er nog even terug insteken. En is het niet lopend genoeg dan heb je pech, volgende keer beter.



De brievenbus: belangrijker dan je denkt

Je brievenbus lijkt iets triviaal. Er worden brieven in geleverd, vaak facturen, maar soms ook leuke kaartjes, reclame van den Aldi, magazines en misschien zelfs een klein pakje. Het lijkt dus triviaal, maar mijn ervaring als jobstudent bij bpost heeft aangetoond dat een goede brievenbus wel belangrijk is. Het lijkt voor de meeste huishoudens een buitengewoon moeilijk concept te zijn om enige aandacht te besteden aan de plaatsing en de aard van de brievenbus.

Vroeger waren er enkel brieven van klein formaat en volstond een brievenbus met een kleine gleuf. Tijden zijn echter veranderd en er wordt zoals eerder vermeld van alles geleverd in je brievenbus. Dus hier is mijn advies over de grootte van de opening van je brievenbus. Zorg ervoor dat je er vlot een bundel van A4 formaat kan insteken zoals bijvoorbeeld: een magazine. Vaak moet de postbode gekke origami beginnen doen met je post om het er toch in te krijgen. Daar verliezen we dan ook tijd mee.

Vaak is de opening van een brievenbus een klep. Is die er zodat er geen water in de brievenbus komt of om je post warm te houden? Geen idee. Wel ben ik van mening dat het meer kwaad dan goed doet als die klep slecht ontworpen is. De postbode neemt je post in één hand en steekt het met één hand in de bus, zeker als je postbode met de fiets is. Soms zit er zo een harde vering op de klep waardoor je beide handen nodig hebt. Soms gaat de klep naar buiten open waardoor je met je ene hand de brievenbus moet openen en met de andere de post er moet insteken. Andere zijn dan weer perfect, een grote klep die makkelijk naar binnen open gaat. De klep van een brievenbus kan ook gevaarlijk zijn! Er zijn brievenbussen die geconstrueerd zijn uit plaatmetaal. Daar kunnen scherpe randen aanzitten bij minder kwaliteitsvolle brievenbussen waaraan de postbode zijn vinger kan snijden.

Pakjes. Ze zijn onvermijdbaar de dag van vandaag. De postbode (althans bij bpost, anderen doen minder koosjere zaken met je pakje zoals het gewoon los uit het raam yeeten van hun camionette) belt aan, wacht minstens 1 minuut. Als je niet thuis bent, legt hij/zij het op een veilige plaats indien die er is of belt hij/zij aan bij de bureu. In het slechtste geval komt het pakje terecht bij een afleverpunt in de buurt. Als je heel vaak pakjes bestelt, maar ook een druk leven hebt, is een pakjesbrievenbus heel handig, zowel voor jezelf als voor de postbode. De postbode ziet niets liever dan een pakjesbrievenbus wanneer hij/zij



De brievenbus: belangrijker dan je denkt

aankomt bij het afleveradres. De postbode kan snel verder werken en jij verliest geen tijd door naar het postpunt te gaan.

Vervolgens is er nog de plaatsing van je brievenbus. Als huurder kan je hier weinig aan doen, maar huurbazen kunnen hier ook leren. Het is heel simpel: aan de straat. Er is niets erger dan een brievenbus moeten zoeken. Dus zet je brievenbus niet in een grote haag, of achter een hoekje. Duidelijk aan de straatkant! Als je postbode je post in je brievenbus kan steken zonder van zijn/haar fiets te moeten stappen: fantastisch. Als je postbode, je post in je brievenbus kan steken zonder uit zijn/haar auto te moeten stappen: u verdient een prijs en ik wil lobbyen bij bpost om zulke mensen te belonen.

Tot slot misschien iets waar je bij dit onderwerp niet aan zou denken: huisnummering. Ook hier is de boodschap simpel: **DUIDELIJK OP DE BRIEVENBUS**. Je wilt natuurlijk dat je de juiste post in je brievenbus ontvangt, niet die van je burens. Soms hangt het huisnummer klein op het huis en staat de brievenbus aan het begin van de oprit. De nummers zijn zwart en de brievenbus is... donkergrijs. De nummers zijn gigantisch klein. Een duidelijk huisnummer op je brievenbus is een zeer grote meerwaarde voor je postbode. Zulke stickers kan je in doe-het-zelf-winkel kopen voor een paar euro.

Dus om samen te vatten. Neem een bundeltje post, en test je brievenbus. Gaat de post er vlot in? Staat mijn brievenbus op een makkelijk te zien en te bereiken plaats? Je huis mag misschien een krot zijn, het mag een villa zijn, maar slechte brievenbussen vind je overal.

Liefelijke groetjes
Karel



Chemicaanse Spelletjes

Rebussen:

Hier zijn de rebussen voor deze editie. De tip is: plantjes en beestjes.

1.



2.



3.



4.



5.



Chemicaanse Spelletjes

6.



7.



8.



Chemicalender

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
23 sep	24 sep	25 sep	26 sep	27 sep	28 sep	29 sep
		Student Kick-Off				
30 sep	1 okt	2 okt	3 okt	4 okt	5 okt	6 okt
				Eerste bachelor-weekend	Eerste bachelor-weekend	Eerste bachelor-weekend
7 okt	8 okt	9 okt	10 okt	11 okt	12 okt	13 okt
Openingscantus @Karaoke		Infomoment over onze doop @S5 - Lounge				
14 okt	15 okt	16 okt	17 okt	18 okt	19 okt	20 okt
Feuerverkoop @S1 - Leslokaal 3.1			Cocktailfeest @Porter House			



Dag iedereen

Aan alle mooie sprookjes komt een einde en aan alle toffe (al zeg ik het zelf) Pipetjes komt er ook een einde. En ik moet heel eerlijk zijn en zeggen dat ik heb gelogen in het vorige nawoord toen ik zei dat het mij laatste Pipetje was, want hier ben ik weer. Waar ik niet over heb gelogen is dat we geen opvolging hebben, want hier ben ik weer. Kijk, scriptor is zo'n toffe functie dat je het zelfs blijft doen wanneer het je functie niet meer is, want hier ben ik weer.

Na een jaar al die nawoorden te moeten schrijven, is het er toch niet gemakkelijker op geworden. Wat moet ik hier uiteindelijk schrijven? Het was weer leuk om het Pipetje te schrijven, maar Word sucked nog altijd. Mijn tweede grootste frustratie (de grootste frustratie: Sainz bij Williams) is voetnoten. Ze staan nooit waar je wilt dat ze staan en als ze er staan, staan ze overal. Maar bon, uiteindelijk is het goed gekomen.

Ik ga niet liegen, zo een Pipetje alleen schrijven is toch wel leuk. Wel veel werk, maar zoals Karel al zei: ik moet mij ergens mee bezighouden. Het voordeel aan dat alleen schrijven, is dat er op voorhand niet al te veel moet gepland worden. Als ik dan opeens al mijn ferrarifrustraties eens op papier wil zetten dan kan dat gewoon. Kei leuk! En wanneer ik zeg dat ik het alleen heb geschreven dan lieg ik wel... Gelukkig waren Amber, Kaat, Femke en Karel zo vriendelijk om vrijwillig ook een tekstje te schrijven. #GirlPower+Karel!

Als laatste wens ik iedereen met herexamens super veel succes. En de mensen zonder herexamens wens ik nog veel plezier!

Kusjes
Janne



Oplossingen

Chemicaanse Spelletjes

Rebussen:

1. Behaarde boterbloem
2. Donkersporig bosviooltje
3. Witmantelstompneusaap
4. Fraai duizendguldenkruid
5. Bronsstaartheremietkolibrie
6. Dunsnafelraafkaketoe
7. Middelste duivenkervel
8. Kortkopweeskildpad



Horoscoop



Waterman
20/01-18/02

Summer anthem:

Summer – Calvin Harris

Snack:

Een volledige watermeloen

Motto van de maand:

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.



Vissen
19/02-20/03

Summer anthem:

California Gurls – Katy Perry, Snoop Dogg

Snack:

Muizenstrontjes

Motto van de maand:

Wie wat bewaart, heeft wat.



Ram
21/03-19/04

Summer anthem:

Burn – Ellie Goulding

Snack:

Frangipannekes

Motto van de maand:

Beter een half ei, dan een lege dop.



Stier
20/04-20/05

Summer anthem:

Cruel Summer – Taylor Swift

Snack:

Rozijntjes

Motto van de maand:

Men moet het dak repareren als de zon schijnt.



Horoscoop



Tweelingen
21/05-20/06

Summer anthem:

Todo De Ti – Rauw Alejandro

Snack:

Een stokbrood

Motto van de maand:

Een kruimeltje is ook een brood.



Kreeft
21/06-22/07

Summer anthem:

Treasure – Bruno Mars

Snack:

Een fles vodka

Motto van de maand:

Gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt.



Leeuw
23/07-22/08

Summer anthem:

Salsa Tequila – Anders Nilsen

Snack:

M&M's

Motto van de maand:

Om een ladder te beklimmen begin je met de onderste sport.



Maagd
23/08-22/09

Summer anthem:

King – Olly Alexander (Years & Years)

Snack:

Druiven

Motto van de maand:

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.



Horoscoop



Weegschaal
23/09-22/10

Summer anthem:

Sugar – Maroon 5

Snack:

Nacho's

Motto van de maand:

Men kan niet door een muur lopen, behalve als er een deur in zit.



Schorpioen
23/10-21/11

Summer anthem:

Talking Body – Tove Lo

Snack:

Tomaten

Motto van de maand:

Langs de straat van straks komt men aan het huis van nooit.



Boogschutter
22/11-21/12

Summer anthem:

Lush Life – Zara Larsson

Snack:

Mikado's

Motto van de maand:

Niet geschoten is altijd mis.



Steenbok
22/12-19/01

Summer anthem:

Replay – Iyaz

Snack:

Croque monsieur

Motto van de maand:

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast.



TOPCOPY_{NV}

